

Nog aaltijd is onze 80-jaerige oud-Baonhoeker an 't woord. Tja, ik mot bekenne da'k een fout heb gemaakt toe ik in 't vorig stuksie schreef dat de spoorhalte op Baonhoek in den oorlog 1914/18 wier opgeheve. Dat mos zÿjn: nae dien oorlog, want die halte hêd zeker nog wel 'n jaer of tien dienst gedaen. Enkele trouwe lezers hebbe me daerop geweze. Bedaankt voor die opmarking. Verders is t'r nog gevraegd wat meer te vertellen over die rouwkleere. Nou, daer weet ik niet zôô veul meer van. Ik kan me allêên herinnere dat toe vaoder was gesturreve- ik was toe 'n jaer of twaalf- ik ok in de rouw mos lôôpe. Ik mos een zwart boezeroentjie gaon draoge en een zwart petjie op. En een zwarte rouwband van 'n centimeter of acht brêêd om m'n linkeraarm az ik 'n jassie aan had. Dat hoorde zôô.

In m'n vorige stuksie heb ik het Beneejeveer genoemd. Daer lagge de raoderbôôte van de Fop Smit aan, grôôte passagiers- en vrachtbôôte waer wel 500 mense op konne. Dat wás wat voor die tijd! Tegenover 't Beneejeveer stong de openbaore school waer ik ok schoolgegaon heb. Van huis uit had ik aagelijk naer de christelijke school gemotte- m'n ouweloï wazze van 't christelijke gelôôf- maor dat kostte in die tijd een dubbeltjie per week en dat kon d'r niet af. Nou mogge kindere van arme wel voor niks naer zôô'n school gaon, maor m'n ouwers wouwe dat gelôôf ik niet. Het onderwÿs op die school, de zôôgenaomde Blaauwe school, was hêêl goed hoor, dat weet ik nog wel. De bovenmêêster uit die tijd hiette Janse en die weunde in het schoolhuis dat voor de school sting. Dat was aarg oud en hiette De Bleyburgh. Dat zou vroeger 'n buitehuis gewist zÿjn van de familie Bleyburgh in Dordt. Êêne meneer Bleyburgh is voor 1800 ok nog Heer van Sliedrecht gewist.

Tusse mÿjn en het veer stong 'n café. Bij het veer zelf had-jie ok nog twêê café's. Dat wazze d'r bij mekaor dus al drie. Verderop wazze d'r ok nog 'n stuk of wat. Je kon toe op Baonhoek wel op tien plekke 'n borreltjie krÿjge. Het woord café was toe in 't spraakgebruik nog onbekend bÿj ons, je sprak van 'n haarebaarg (van herberg) of kroeg. Behaalve in de kroeg kò-je verders hier en daer stiekum nog wel 'n borreltjie kôôpe. Beneeje de spoorbrug sting het kroegie van Betjie Vogel, of Veugel zelle we toe wel gezeet hebbe. En as 's aeves 't waarkvolk van de scheepwurf af kwam, dan kwam-ie daer langs. En d'r wazze d'r hêêl wat die daer elken aevend een borreltjie gonge kôpe. De mense wazze aalemael eve aarm en toch gebeurde dat. Maor zes borreltjies in de week betekende drie uurlôône, want een borreltjie kostte in die tijd zes of acht cent.

Net voorbÿj de Blaauwe school stinge een paor aarg ouwe boerderije, mit vlak d'r bÿj de stalhouwerij van Van Hattem. Eve daer voorbÿj had-jie de touwslagerij van De Keizer. Daar voor lag de Baonstoep, waer maor 'n paor huissies stonge. Daer weunde mense die 't wat beter hadde. Vlak daarnaest lag de Kerremelkstoep. Meschie zôô genoemd omdat daer boer Redelijkheid weunde die ok karnemelk verkocht? Iets verderop wazze d'r dan wat klaaine stoepies, êên daer van wier 't Fort genoemd. Net voorbÿj de spoorbrug lag de Lêêuwekuil, een stoepie waer ok maor een paor huissies stonge. Die zÿjn waarschÿjnlijk gebouwd toe de spoorbrug wier aangelege. Die is t'r in 1886 gekomme. Niemand schÿjnt meer te wete waer die naam vandaen komt.