

TANTE JAONTJIES AARFENISSIE

Vleede keer hè 'k U al verteld over 't diensie wà tante Jaontjie had bij rijke loi in Dordt. Ze waarkte daer eerst as bellemaaisie, mor kлом laeter op tot keukemaaisie. Behalve tante waarkte d'r nog veul meer persenêel in die villao, zôas 'n tuinman-koetsier en 'n waarkster voor 't natte waark. Tante was daer voor dag en nacht en bievekeerde in d'r waainige vrije tijd in de keuke of in d'r aaiige kaomertie op zolder, dà ze dêelde met 'r vriendin die daer ok in dienst was. Tante is op laetere leeftijd naer 'n hoffie in de stad gegaon waer ze nog jaere rustig en gelukkig geleefd hêt, temidde van anderande mooie dinge die ze van die rijke familie gekrege had.

Aederverkalking en longontsteking

Midden in d'n oorlog, in '43, is tante, nae een korte ziekte, overleede. Ze lee toen al wat aan aederverkalking. Dat is nied aarg geworde, omdà ze longontsteking kreeg en daer nie deur heene kwam. Wij, as naeste familie, hadde de taok om 't huisie leeg te haole. Ze had 'n aerdig spaorpotjie dat ze naeliet aan een nicht die invalide was. We wazze daer blij om. D'n inboedel mosse wij mor verdêele. 'k Denk dà me daer toen eve gelukkig mee wazze as mè geld. D'r was ommers van aales op en tekort en mè geld kò je waainig beginne. Wat was 'k blij met 'r vloerklêed, want 't onze was tot op d'n draed verslete. Een aandere nicht, die een grôôt huishouwe had, kreeg traene in d'r ôôge toe me zeeje, dà zij 't ledikant met de dekes en de laokes mor mos neme. Wij hadde jonge gezinne waer wel 's wat gebroke wier. We wazze de koning te rijk mè borde, kop en schutteltjies en glaswaark. Eên van ons wou graeg d'n aerepelstamper hebbe. Je at in d'n oorlog veul stampot en mixers bestinge d'r toe nog niet, hee. Laeter hebbe me d'r nog wel om gelache, mor je mot 'r mor mee zitte.

Gehamsterd

Op heur menier hà ze ok nog wat gehamsterd. Op 't zoldertie vonge me busse med arte en graauwe munnikers, 'n bietjie rijst en wat koffie. Aales hebbe me nettjies afgewoge en verdêeld. 'n Grôôt buitekansie in die jaere!

Allêên de echte butter in 'n Keuls potjie was hêemel beschimmeld. 't Haer sting d'r op. 't Gong ons aan 't hart, mor 't mos gelijk de vullisbak in. We kanne ons nou bekant nie meer voorstelle, hoe blij we in die jaere wazze met de gewoonste dinge. We wazze med ons vijfve, en voor ieder van ons was 't, ovve me iets hêel kosbaors krege. Laeter hè 'k dikkels zat gedocht: "Tante, U mos 's wete, hoe gelukkig me wazze med Uw beschaai-je aarfenissie!"

Hartelijk dank weer Mevr. B. voor dit waargebeurde verhaal!

Reacties:

R. Buizert. Weresteijn 1. Tel.01840- 12035.

K. Lissenburg- v. Genderen. Weresteijn 72. Tel.01840- 15368.