

Het Sliedrechts Dialect (369)

Publicatie van de Werkgroep “Dialect “

'T KATTELIEKE KAARKSIE IN SLIERECHT 50 JAER OUD

Temee, in 't naejaer, viert de rôoms-kattelieke perochie in Slierecht 't faait dat hullies kaarksie 'n haalve êeuw oud is. Deuze gemêenschap is al ouwer, want voor 't huidige kaarkgebouwchie hèt 'r al 'n aander kaarksie gestaon. Dat was in faaite 'n afgedankt kentoer van de mesienefabrik Smulders uit Utrecht. 't Was dan ok een volledig houte gebouwchie. End 1918, begin 1919, wier 't gebouwd met hulp van Belze vluchteling. 't Was toe ommers juist 't end van d'n eerste wereldoorlog en kort daervoor wazze veul Belge naer ons land gevluht.

't Aantal kattelieke was weliswaer nog aarg klaain, op 1 januaori 1919 mor 35 persone, mor ze wazze genoodzaakt om iedere zondag naer Dordt te raaize om daer de eredienste te kenne bijweune. Vandaer dat de pestoor van Dordt in overleg met 't bisdom Haorlem beslote had om te ijvere voor 'n aage kaarksie in Slierecht. Voor de waainige perochiaone was 't netuurlijk een hêele opgaove om dat kaarksie gezaomelijk te onderhouwe. Mor gelukkig, aaindelijk was 't zô wijd. 't Kaarksie wier toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Zô kon op 19 maert 1919 de plechtige inwijding gebeure deur pestoor P. van Cammen van de St. Antoniusperochie uit Dordt. Vanaf die tijd kwam d'r dan ok iedere zondag een priester uit Dordt naer Slierecht om hier de Haailige Mis op te draoge, te preke en om aan de kindere katechismusles te geve.

Perochiezeun

Een biezonderhaaid in dut kaarksie was op 8 aug. 1937 't opdraoge van de eerste plechtige Haailige Mis deur paoter Jo Peeters, een aage perochiezeun. In z'n jonge jaere was tie nog wel misdienaer gewist. Deuze jonge priester was een zeun van de heer Peeters, baos bij de

mesienefabriek alhier, deur wiens toedoen mede dut houte kaarksie naer hierene was gekomme.

'n Paor jaer nae de leste wereldoorlog wier 't houte gebouwie toch wel aarg slecht en krakkemikkerig. Ouwere perochiaone wete nog te vertelle dà ze bij regenweer 'n perreplu in de kaark mosse opzette, want binne regende 't net zô hard as buite. Dus wier d'r med aale macht gewaarkt aan nieuwbouwplanne. Uitaindelijk is daerdeur de huidige kaark tot stand gekomme.

Waotersnôôd

't Wier in 1948 gebouwd onder supervizie van architect Nic Moolenaar uit Den Haag. De ontwaarper kwam d'r nie onderuit dat de kaark in een soort put kwam te legge. Dat wier veroorzaakt deur 't nebij geleege viaduct. 't Wier gebouwd in 1948 en aan 't end van dat jaet wier 't in gebruik genome. Aai'lijk wier deuze nieuwe kaark gebouwd achter 't houte nôôdkaarksie, dat veul dichter aan de Sesjonsweg sting. D'r wier gerekend op ongeveer 80 zitplaetse in de kaark. D'n aannemingssom was Fl 40.000,- en d'n aannemer was S. Geers uit Voorburg. Ongeveer anderhalf jaer laeter schreef de architect een verslag over de bouw in 't Katteliek Bouwblad. Hêêl komisch is te leze dat ie schrijft: "Het betrekkelijke, tijdelijke karakter maakte het aanbrengen van goten overbodig." Dan te wete dat 't gebouw nou al 50 jaer bestaat! In 't jaer 1953 hêt uiteraerd ok dut kaarksie de waotersnôôd meebeleefd. Op foto's uit die tijd zie je 't kaarksie tot aan de kniee in 't waoter staon.

De perochie hoopt 't kommende naejaer 't jubileum van heulieze kaark uitgebraaid te viere.

