

Het Sliedrechts Dialect (449)

Naer d'n kaarsebogerd (3)

We liepe met te jaoger mee naer d'n uitkijkpost. Daer liete ze 'n mandjie naer beneejene zakke en de jaoger dee de kraai d'r in. Eve laeter zweefde ok deuze kraai med 'n touwchie an z'n pôôt aan de draeje bove d'n bogerd, om z'n maotjies de stuipe op 't lijf te jaoge.

De jaoger vroeg ovve me hum nie vedder wouwe vollege en hij verdween om 'n hoeksie. 'n Pôôsie laeter hoorde me 'n formedaobele harde dreun. Nog veul harderder dan tien geweerschote bij mekaor. "Wà was tà"?.. 'n Kenon", riep t'r êên. "Belnêënt, dà kan nie," wis t'n aandere weer beterder. Deur dien knal wazze me ons aamel host te pletter geschrokke en net as te veugels sloege me mè knikkende kniechies op te vlucht, d'n bogerd uit.

Bij de poort onder d'n ereboog, sting de jaoger med 'n brêêje grijns op z'n verrimpelde gezicht. Terwijl dà me haostig in d'n otobus klomme, hoorde we hum nog zegge dat 't 'n donderbus was gewist die dien kenonslag hà veroorzaakt en dat ie ons dà nie hà kenne laete zien, omdat ie dà veuls te gevaerlijk vong.

Ja, 't was toch wel 'n hêêle belevenis, zô'n middachie voor d'n eerste keer op schoolraais naer d'n kaarsebogerd!

Kwaojongesstreek

In de twêêde klas, 't aandere jaer, gonge me weer en toe was t'r aai'lijk al nie zôveul meer aan. Je wis aalles bekant al. Af en toe pikte je as klaore kwaojongesstreek van 'n lêêg hangenden tak 'n trossie kaarse in 't geniep. Of je trok stiekem uit pure baldaodighaaid, med 'n faareme ruk an zô'n touw, waer aal die blekke busse an honge. De veugels maakte dan dà ze wegwamme, tò grôôt ongenoeges van de jaoger, die d'r net êên op te korrel had.

Ok in de derde klas was 't raaisie d'r weer naer toe. We hadde inmiddels allang zellef is 'n donderbus afgeschote in de straet. Je dee gewoon 'n stuksie kerrebied in 'n oud stroopblek, dà je bij moeders uit de vulles hà gevist en waerin je med 'n spijker 'n gaetjie in d'n bôôjem hà gesloge. Voordà je 't deksel op 't blek dee, dan gavvie aamel 'n faareme kwaaiier spoeg op 't kerbied. Je hiew mè je wijsvinger 't gaetjie in d'n bôôjem goed dicht en nae een pôôsie voelde je 't al. Deurdat 't kerrebied begon te gasse, kwam d'r druk in 't blek. As ie doch dat 't wel genogt was, dan zee je tege je broertie of 'n maotjie: schrap jij is eefies 'n lusiefertie aan en hou 't vlammechie voor 't gaetjie. Hoe te vaster of dà je 't deksel d'r op gedaen had, hoeveulste grôôter was te knal, as 't vlammechie 't gas lied ontplofte.

Nee, in de derde klas was zelfs die kenonslag aan 't end niks meer om opgewonge van te raoke.

Laeter hè'k m'n aaige wel is laete vertelle, dat 't onderwizend persenêël 't dors te besteke om naer d'n bogerd in Paopendrecht te gaon.

Paopendrecht. Paopendrecht... da lee toe nog v'rbij Rotterdam, want waer ze je dan hêêlemael naer toe reeje met tien bus... ?

Huib Kraaijeveld

Reacties:

- K. Lissenburg - van Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184 – 415368.
- Emailadres: baskorrielissenburg@yahoo.com