

## Het Sliedrechts Dialect (453)

### 'N BEER IN DE POORT

“Aai'lijk mò 'k nog eefies naer Nieuwpoort om 'n schijfie weg te brenge naer Henke. Maaid, gaod effe mee voor de gezellighaaid!”

Dà zee Besjaon gisteraevend tege me. Hij is aamel in de weer voor d'n Oudhaaidkundige Verêêniging en daer hèt ie 'n hôop steun bij van êene Henk uit “De Poort”. Zô noeme de inweuners van Nieuwpoort zelf d'r aage stadje.

Netuurlijk gong 'k graeg mee. 'n Ritjie deur de polder ving 'k aaltijd 'n fêest en Nieuwpoort, daer ben 'k weg van. 'n Ome vâ me was t'r nog is 'n hortie domenee, zôdoende was 'k 'r wel is meer gewist.

Vroeger maar 'k trouwes aaltijd dat de slag bij Nieuwpoort daer gewist was, mor dà 's hêemel nie waer! De slag bij Nieuwpoort was bij 'n kustplaets in België. 't Jaertal weet 'k nog wel, net as jullie zeker. 't Is êên van de waainige die 'k nie vergete ben.

#### Onderweeg

Onderweeg hemme ons aage d'r nog over zitte verbaoze dat 't waark van weke, nou gewoon op zô 'n klaain schijfie staot. Niks kompjoeters of schaarme en draeje mee, gewoon 'n plat schijfie van nege bij nege sentiemeter en 'n paor mieliemeter dik, en je heb aales. 'n Wonder aai'lijk, hee.

In 't land zagge me weer hêel wat van die blaauwe raaigers staon langs de slôôtkant. Wij denke aamel dat 'r aals mor meer komme, want vroeger zag ie d'r tò nie zô veul, hee. Ze staon gewoon vlak langs de provinsiejaole weg en vliege nied êêns op azzie d'r langs reest.

Besjaon ondeckte werempel ok nog 'n ooievaor bovenop 'n lantaernpaol. Die was zeker afkomstig uit 't ooievaorsdurp in Grôôt-Ammers.

Eve laeter, niet te glôôve, nog 'n ooievaor op 'n lantaernpaol!

Dan te bedenke dà ze bekant uitgesturreve wazze...

#### Beer mè poppe

T'rwijl Henk en Besjaon saome voor de kompjoeter zatte en mè mekaor praotte in 'n voor mijn absoluut onbegrijpelijk taoltjie vol mè technische vakpraot, dee ik 'n rondjie Nieuwpoort.

Prachtig mense, hoe ze zô 'n stadje in stand houwe. 'k Voel me d'r aaltijd zô thuis, tusse die ouwe huize en bij zô 'n ouwerwets grachie. Dat gemêentehuis bove 't waoter is trouwes hêêlemael 'n plaetjie!

De walle ben 'k opgelôope. Daer vanaf hè je 'n prachtig uitzicht over de polders en over de Lek. Absolute rust en stilte kâ je daer nog treffe. Zeg nou zelf, waer ving ie dat vandaeg d'n dag nou nog?

Bij de keermuur met de twêê torens staot 'n bordjie med uitleg en 'n dwarsdeursnede. Gao zelf mor is kijke, dan weet jie gelijk wâ ze daer in “De Poort bedoele met d'n beer en met de monnike of de poppe.

## **Olaf, Anton en Allesandro**

Veul Brijhappers zitte op 't ôôgenblik in 't buiteland op vekansie.

Eên vriendin zit in Noorwege, êên van de bure zwaarft deur Oôsterijk en 'n kennis is naer Itaolië om daer van de bouwkunst te geniete.

Stel ie voor dad Olaf uit Noorwege, Anton uit Tirol en Allesandro uit Florence nou is hier in de polder d'r vekansie zouwe deurbrenge.

Neem ze mor is mee op 'n ritjie deur de polder. Ze glôôve d'r aaige ôôge niet azzie ze vertelt dà me hier zô 'n anderhalve meter onder de woterspiegel weune en leve. Ze zouwe geniete van onze slôôte en dijke. Van de donke, de meules en van veul anderande bezienswaerdigheeje in de durpies en steeje.

Oh ja, azzie dan soms toch in Nieuwpoort ben, en je komt Henke toevallig tege, zeg dan mor tegen 'm dat dat schijfie weer keurig in orde en bijgewaarkt is en veraal...doet 'm dan de hartelijke groete van Besjaone en Korsjonno's!

Tot de kijk mor weer, hee!

## **Reacties:**

- K. Lissenburg - van Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184 – 415368.
- Emailadres: [baskorrielissenburg@yahoo.com](mailto:baskorrielissenburg@yahoo.com)