

Het Sliedrechts Dialect (457)

Gemêenteraaisie

Verschene vrijdag was voor de zeuvende keer 't raaisie voor de gepensioneerde, de ereburgers en de oud-wethouwers van de gemêente. Besjaon en ik, we mogge voor 't eerst ok mee. "Zouwe me dat wel doen, joh?" had ie eerst nog gevroge. 't Idee om nou toch echt bij de ouwchies te hore stong 'm zeker nied aarg aan. Wij toch mor mee.

"De Zilvermêeuw 2" lag al klaor in de haove. Bij 't aan boord gaon begon 't gelijk al goed. D'r wier hartelijk gezwaaid naer ons, gelijk zagge me al verschaai-jene ouwe bekendes. Wà leuk! Iedere deelnêemer kreeg vijf konsumsiemuntjies de man. Zôô, zôô!

De bovezaol bleek al behoorlijk vol te zitte, mor beneeje vonge me een pracht plek aan 't raom. Prachtig mense, om op ie gemak rond te kanne gaon zitte kijke t'rwijl dà je vaert. Fantastisch om de Haovestraet ok is vanaf 't waoter te kanne bekijke.

We wazze amper vertrokke, of Besjaon begon al entoezjast foto 's te maoke om de kolleksie voor d'n Oudhaaidkundige Verêêniging uit te braai-je.

Gemêentebestuur

Naedà me de haove uit wazze wiere me hartelijk welkom gehiete deur d'n orgaoniezaator, de heer de Ruiter van 't gemêentehuis, en deur loko-burgemêester van Koote. 't Gemêentebestuur was aarg goed vertegewoordigd, want de wethouwers Verbôôm en Van de Ven wazze ok aanwezig. As wethouwer Blijenbaarg nie deur femielieomstandigheeje verhinderd gewist was, had ie d'r ok nog bij gewist, hoorde me.

Die mense doen 't trouwes aarg goed hoor! Ze namme echt de tijd om aan ieder taofeltjie een praotjie te maoke med aale mense. Dà ving 'k aarg goed. Veul beterder as vroeger toe de gewone man amper 'n burgemêester of wethouwer durfde aan te spreke. En... zô in de persoonlijke sfeer hoor ie nog is wat, hee.

Eên van de wethouwers biechte op dat ie lang geleeje, as jongchie, is op 't pliesiebro hê motte komme omdat ie in de achtertuin van Nieuwpoorte, d'n arsietekt, gespeuld had. 'n Oud-wethouwer wis smaokelijk te vertelle over de tijd dat ie as vekansiewaarker klaassiefieseerder gewist was. 'n Smerig waarksie, wà soms weer hêêmel over mos as 't flink geregend had. Laeter was tie ok nog is bezurger gewist van Gouwe Gidse! Hoe krijg ie 't verzonne, hee, bezurger van Gouwe Gidse! Prachtig!

Glimmende ôôchies

Onder aal die prachtige verhaole voere me over de Merwede, de Noord, de Nieuwe Maos en d'n IJssel. Schitterend! 't Geef een aarg luuks gevoel om lekker med 'n baksie en 'n taortie voor 't raom van zô 'n mooie bôôt de omgeving aa je v'rbij te laete gaon. We hebbe onze ôôge uitgekeeke. Wad 'n huize dà je soms ziet! Kesteeltjies lijkene 't wel, azzie ze zô vanaf 't waoter zie legge. En 'n tuine! Sjongejongejonge!

Toch ben 'k 'r niks jeloers op. Je zel dat schôôn motte houwe en bij motte houwe, zeg! Pffft, neeje, 'k mot 'r nied aan denke.

Aan boord zag ie aamel blijje gezichte en glimmende ôôchies, zô zatte ze te geniete.

Mè guitige ôôge vertelt een meneer: “En dan te bedenke dà ze me in 1953 al afgeschreve hadde! Zes jaer hè ‘k in een sannetorium motte legge. Nae twêê jaer moch ‘k twêê daege naer huis en toe mos ‘k weer trug!

M’n vrouw hè twintig jaer lang ’t gebouw van gemêentewaarke schôn gehouwe van half zes tot half tien, iederen aevend. Tja, we wouwe persé nie naer sosiejaole zaoke, hee! Mor nou is ‘t 2001 en we zijn d’r nog steeds bij! Heerlijk toch, zô ’n dag. We geniete. Dà kè je begriipe!”

Kaes en kaerse

Nae de koffie zatte me al gaauw aan ’n glaosie en eve laeter aan de brôôdmaeltijd.

Aai’lijk vliege de ure v’rbij voordà je ’t weet.

In Goudao, de stad van de kaes en de kaerse mogge me een uur van boord. Voor de mêêste net lang genogt om naer dat schitterende gemêentehuis te lôôpe. ’t Was al weer jaere geleeje dà me daer is gewist wazze. ’t Was nog veul mooier as i m’n herinnering.

Prachtige grachies hebbe ze daer ok en schitterende geveltjies, mor ’t plaain slaot aales. Je kè je daer med een bietjie fantezie echt nog in de Middelêêuwe waone. Wat mijn betreft hadde me daer nog wel wat langer kanne blijve, mor de bôt hà nog een paor uur nôôdig om weer in Slierecht trug te komme.

Genote hè me van de echte Hollandse luchte die zô mooi weerspiegelde op ’t waoter.

Aai’lijk hè me mè volle teuge genote van d’n hêêle raais! ’t Was wà wij aaltijd noeme “ ’n dag med ’n gouwe randjie”.

Aan ons hoef ie nie te vraege ovve me volgend jaer weer mee gaon. Besjaon en ik, we zegge aalebaai welgemêënd: “Graeg volgend jaer weer!”

Aale lof voor de gemêente en voor d’n orgaoniezaotor, de heer de Ruiters! ’t Was ’n prachtdag!

Korsjonnoo.

P.S. ’s Aeves mos ‘k bloed gaon geve in d’n ambachschool. Wà denke jullie, zelle die loi van ’t Rôôje Kruis aan ’t hêêge alkeholpersentaozie hebbe kanne zien dà ‘k dien dag uit gewist was?

Reacties:

- K. Lissenburg - van Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184 – 415368.
- Emailadres: baskorrielissenburg@yahoo.com