

Het Sliedrechts Dialect (477)

HYECINTJIES

Pas geleeje kwamme Tanny en Michel ons nog is opzoeke. Dà vinge me aaltijd aarg gezellig, we komme bekant nied uitgepraot! Ze broche wà voor ons mee: een klaain boeketjie van vijf roze hyacintjies. Schattig! 'k Geniet aaltijd aarg van de fêestmaond, mor as 't êêmel jannewaorie is, kan 't me nie hard genogt gaon, zô aarg kijk 'k dan uit naer 't voorjaer! 't Eerste bossie narcissies of zôas nou, een bossie hyacintjies maak me dan hêêmel blij! D'n anderen ochend rook 'k 't gelijk toe 'k de kaomer inkwam: oh ja, die hyecintjies! Heerlijk, heerlijk! Wad 'n geur! D'n hêêle kaomer rook t'r naer. Blomme ving 'k aaltijd al zô'n grôôt wonder, dà 'k t'r gewoon stil van ken worde. Rekette en straoljaogers kenne me maoke, mor 'n blommechie niet! Die verrukkelijke geur is bekant een nog grôôter wonder. Hoe bestaat 't! De beste odeklojje, parfum of welk luchie dan ok, haolt 't voor mijn nie bij de geur van blomme. 'k Ken d'r intens van geniete!

Twaalfhonderd meeldraedjies

T'rwijl ik dut zit te type op de kompjoeter, staon die blomme naest me. 'k Mot 'r steeds naer kijke en telkes eefies aan ruike. Geweldig! Is eve goed van dichbij bekijke. Sjongejonge, aan de stengel zitte aalemael klaaine blommechies die mè mekaor net êêne hêêle grôôte blom lijkene. Hoevel zallen 't 'r weze? Eve telle... Êên, twêê, drie, nege, twaolf, zeuventien, twêêentwintig... Hè, nou ben 'k de tel kwijt! Overnieuw... 't Luk weer niet! Nog is... Neeje, 'k Krijg 't nie voor mekaor, mor aan dien êêne steel zitte meer as dertig bloempies. Vijf hyecintjies hebbe dus meer dan honderdvijftig blommechies! Kijk, êên zô'n blommechie hed acht meeldraedjies. Oh, meer dan twaalfhonderd in tetaol! Hoe beter ik d'r naer kijkt, hoe grôôter 't wonder wordt. Een klaain bossie blomme, een aarg grôôt wonder! 'k Word 'r stil van en kan m'n ôôge, en m'n neus, d'r bekant nie vanaf houwe...

Maarwestreek in Heerjansdam

Met heulie hè me heerlijk herinneringe op zitte haole van 'n gezaomelijke vekansie in Oôsterijk. D'r kwamme fotoboeke op taofel, en raaisverslaoge. Nieuwe plannechies wiere bepraot. Verhaole over fiets- en surfvekansies. Prachtige vertellinge over Turkije en Frankrijk. Gebeurtenisse in Itaolië, Duitsland en op de Veluwe. Een heerlijken aevend waerop de tijd vâzelf vliegt. 't Is dan laet voordà je d'r aarg in het. Een gezelligen aevend waer ie mè plezier op trug kijkt en waer ie nog daege van lôôp nae te geniete. Nou, deuze keer mò 'k t'r dubbeld aan trug denke, want deur die heerlijke geur van die prachtige hyecintjies denk 'k otomaotisch med een glimlach trug aan dien aevend met heulie. Jammer dà ze in Heerjansdam de Maarwestreek nie bezurge, anders zou 'k nou zegge: "Tanny en Michel, bedankt voor de prachtige, heerlijk geurende hyecintjies. Je mos is wete hoe verschrikkelijk blij dà 'k t'r mee ben!"

Tot de kijk mor weer, hee!
Korsjonao.

As u, as (trouwe?) lezer, ok is een verhaoltjie in deuze rubriek wil hebbe, dan ken dat, hoor! U mag gewoon in 't Nederlans schrijve, wij zette 't wel in 't Slierechs. De leeje van de

waarkgroep diejelekt wille nied allêên 't Slierechs vastlegge, mor ok gewone gebeurtenisse van gewone mense. Dus eh... tot schrijfs meschie wel, hee!

P.S. Meer dialect en aandere verêênigingsnieuwchies zijn te vinge op www.historie-sliedrecht.nl

Reacties:

- K. Lissenburg - van Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184 – 415368.
- Emailadres: basenkorrielissenburg@historie-sliedrecht.nl