

Het Sliedrechts Dialect (485)

Reacties:

K. Lissenburg - van Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184 – 415368.

Emailadres: basenkorrielissenburg@historie-sliedrecht.nl

BOLGERIJE

Bij Bolgerijen zouwe me gaon fietse, med 'n hêël ploegchie netuurliëfhebbers. Bolgerije? Bolgerije? Eerlijk gezeed hà 'k t'r nò nooit van gehoord. Autenao mos t'r vlakbij legge. Ok tetaol onbekend! Mor een mens is nooit te oud om te lere, want nou weet 'k 't! Echte fietsers kenne d'r makkelijk een dagtochie van maoke en hier vanuit ons baggerdurp starte. Anderes kanne messchie beterder de fietse op 't fietserek van d'n oto meeneme. Je kan primaò beginne bij "De Schaapskooi", een netuurcentrum vergelijkbaor met dat in 't Alblasserbos bij Wengerde. Die zijn op zich al interessant genogt om is te bezoeke! Aalletwêê!

Voor "De Schaapskooi" mò je eerst naer Schoonrewoerd of naer Haai- en Boeicôôp gaon, daer zie je vâzelf bordjies die naer dat spul wijze.

Waaillande

Je rijdt 'r heerlijk tusse de waaillande, de slôôtjies en de kopstove (knotwilge). Voor wie van ons typische polderlandschap houdt, is 't daer 'n heerlijkhaaid!

Let ok is op de anderande waoterstande, die kanne links en rechts van 't wegchie soms hêël verschillend weze.

Je ziet in dut uitgebraaide poldergebied verschillende landschappe: popelierebosse, mor ok schraole graslande en moerasse.

Zô'n uitgestrekt poldergebied is een parredijsie voor waaiveugels zôas de grutto en de tureluur.

Voor planteliëfhebbers is 't een lusthof deur de grôôte raotelaer, 't veenpluis en 't moeraskartelblad.

In dà gebied doen ze d'r aalles aan om de netuurlijke waerde te houwe en te verbeterere.

Bôômgaerde

Tijdes je fietstocht kom ie nog geregeld een bôômgaerdjie tege. Zô zie je bij de boerderij en mini-camping van de familie Brouwer bevôôbeld zô'n zesduzend perebôômpies staan. Die familie is ok aangeslote bij "De Hâneker", dus as de vlag uithangt, kà je d'r ok terecht om is 'n medern boerebedrijf te bekijke. Nel is hêël enthousiast en weet hêël wat interessants te vertelle.

Aai'lijk is 't wel jammer dà je gêên hôôgstamfruitbôôme meer ziet. Wie van ons denkt 'r ommers nie mè veul plezier trug aan 't kerse ete in de kersebogerd?

Neeje, 't zijn nou aalemael lêêgstammechies en 't is nog te begriipe ok, hee!

Griende

Opvaallend is de omvang van de griende. Daer heb ie faai'lijk 't grôôtste binnedijkse griendcomplex van hêël ons land.

Op sommige stukke laete ze 't gaon zôas 't gaot. Andere bewaarke ze opzettelijk persies op dezelfde manier zôas t'r vroeger in de griend gewaarkt wier. Je zied ok de anderande stadiums van 't griendhakke.

Kaole kniestove naest de êênjaerige wilgetêene en daernaest weer 't twêê- en driejaerige wilgehout.

'k Blijf 't een wonder vinge dat die wilgetêene zô soepeltjies zijn dà je d'r gewoon een knôp in ken legge. Daer maakte de griendwaarkers vroeger handig gebruik van bij 't opbosse van de bundels sliete!

Jullie glôôve 't messchie nie, mor laete me daer in dat griendjie nou ok nog net twêê reechies gezien hebbe.

Dus nied allêên de mense geniete van zô'n netuurgebied!

Prachtnaome

Stomverbaosd was 'k bij 't hore van de herkomst van die naome van Bolgerije en Autena. Van ongeveer 1100 tot 1300 zijn d'r verschillende kruistochte gewist. De mense die daer aan meedeeje kwamme netuurlijk deur anderande streke en lande. Die kruisvaerders noemde d'r aaige stuk land nae trugkomst dikkels naer een stad of streek of land waer ze tijdes d'r tocht langs gekomme of gewist wazze. U begrijpt 't netuurlijk al: Bolgerije is trug te voere tot Bulgarije en Autena schijnt te herlaaje te weze tot Athene.

Wad een stuk historie, hee. Wad 'n onderneming mot dat zô'n 800 jaer geleeje gewist zijn! Nou ja, voor de mêêstes van ons zel d'r dut jaer 'n tochie naer Bulgerije nied in zitte, mor 'n kiksie bij Bolgerije is med 'n bietjie goeie wil messchie wél haolbaor.

Wie weet komme me mekaor dan nog wel is tege op de fiets...

Tot de kijk dan mor, hee!

P.S. Meer dialect en aandere verêênigingsnieuwchies zijn te vinge op www.historie-sliedrecht.nl