

Sliedrechts Dialect 540

Reacties:

K. Lissenburg - van Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184 – 415368.

Emailadres: basenkorrielissenburg@historie-sliedrecht.nl

De brôôdjies van Bé

As gebore en getoge Slierechse, ´k ben hier gekipt en gebroeid zôgezeed, kom ie dan nae je achttiende deur verschaaijene waarkkringe op anderande plekke in ´t land te waarke en te weune. Op een gegeve mement lôop ie dan tege d´n bakker van Bé-je op in de Lage Vuursche. Koningin Beatrix, toe nog prinses Beatrix, wier daer deur de mense Bé genoemd.

Bé weunde in die tijd allêên op ´n kesteeltjie, kesteel Draokestaain. De mêêste maaisies die daer waarkte, zôas in de keuke, kwamme uit Spaokenburg. Kennelijk wazze dat serieuze, betrouwbaore maaiders.

Fluitend

Daegelijks wier d´r brôôd bij d´n bakker besteld en dat mos dan bezurgd worde. Dà beurde mè zô´n ouwerwetse deurtraptransportfiets mè zô´n grôôte vierkante mand voor op mè brôôd en ´n bezurgmandjie d´r in. Voor d´n hôôfdingang van Draokestaain is een brug, daer wier dan aaltijd de transportfiets effentjies tegenaan gezet. De bezurgmand wier gevuld met de bestelling en lôôpende naer beneejene, naer de keuke in ´t onderhuis, gebrocht. Nermaol gong dat aaltijd prima, tot op ´n keer de fiets omviel, mè brôôd en aal. Aal ´t brôôd en de brôôdjies lagge in ´t gras. Deuze bakker loste ´t prima op deur eefies rond te kijke. . . Niemand te zien? Nee! Dus gaauw ´t brôôd opgeraopt en weer in de bezurgmand gedaen! Fluitend, of t´r niks gebeurd was, gong die naer de keuke! Hij wis van de prins gêên kwaod. . .

Gezien

Tot, een paor weke laeter, êên van die Spaokenburgse maaisies zee: "Bakker, hè jij ´n keer ´t brôôd in ´t gras laete vaalle, en keek ie toe rond of niemand ´t zag? Dee je toen ´t brôôd weer gewoon in de mand en gong ie fluitend vedder?" Ze dee nog voor ok, hoe die gelôope en geflote had. Wad ´n schrik! Voorzichtig antwoordde ´mijn´ bakker: "Ja, mor eh. . . , hoe weet jij dat?" ´t Antwoord was simpel: Bé had aalles vanuit ´r waarkkaomer gezien en had ´t smaakelijk in de keuke aan de maaisies verteld!

Prinsies

Veddere gevolge had 't gelukkig nie voor de klandiezie, want laeter kwam prins Claus d'r bij inweune en wiere d'r ok nog drie prinsies gebore. Die zijn aalle drie ok grôôt gegroeid deur de brôôdjies van mijn bakker!

Nellie van bakker Koos.

Hartelijk dank Mevr. van L. voor dut leuke verhaol! Meschie hebbe jullie nog wel meer meegemaakt mè Bé-je? Wie weet hore me dat 'n aander keertie?

P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas in de maand maai de familie Blijenberg in de "Genealogische Grabbelton".