

Het Sliedrechts Dialect (655)

Ponte en netuurschôn. (655)

Op 'n mooie zeumerdag, kort nae onze vekansieraais naer Zuid Europao, stapte me op de fiets richting Kop van 't Land. Zes kilemeter verwijderd van onze voordeur in de randstad, waer me worde ingeklemd deur Betuwespoorlijn en vuilverbranding, is d'n Braobanse Biesbosch.. Die zes kilemeter is ok ongeveer d'n afstand van 't Kaoichie tot de Rosmeule, een kippe- endje dus. Over de spoorbrug, de Maarwelande deur langs de golfbaon, en nae d'n overtocht met de pont over de Nieuwe Maarwede bij de Kop van het Land, stinge me in Braobant.

Pontjie

Richting Museum de Braobanse Biesbosch gefietst. Links en rechts plasse met anderande soorte waoterveugels. Al gaauw komme me gêên oto of fiets meer tege. Allêên wij twêêchies en de netuur. Witte koeie die aan 't pôôtjie baoje zijn. Veul jonge veugels zôas zwaone en waoterkippies. Kijk, een veugelkijkhut bij 'n plas. We stappe eefies af om te kijke. Steke 'n paor wildrôôsters over en daer is 'n graslandjie met een veugelkijkhut. We passeere een knijn. Hij neem nie êêns de moeite om weg te vluchte. Vanuit de hut bekijke me een mooie stille plas met 'n hôôp graauwe ganze en andere waoterveugels. Hè, wà mooi! Trug naer de fietse passeere me 't knijn, dat ok nou gêên aanstalte maakt om weg te vluchte, weer. We fietse richting Waarkendam en gaon naer 't pontjie over 't Steurgat. Daer aangekomme, worde me gelijk vanaf d'n overkant deur de pontschipper gesigneleerd. Hij kom gaauw naer d'n overkant gevaere, mor aan boord gaon, dat kanne me wel vergete. Hij verspert de toegang naer 't superklaaine pontonnechie en wil eerst wete wie me zijn en waer me vandaen komme. Naedat deuze infermaosie verstrekt is, en naedat ie in veugelvlucht z'n levesverhaol verteld het, magge me de pont op. Mè zeuve vrijwilligers, aamel gepensjeneerde schippers, bemanne zij dut pontjie in de zeumermaonde. Ok 't onderhoud verzurde ze zelf. Nae 'n overtocht van ongeveer twêê minute, wor ons 't verlaete van de pont weer ontzeed, want 'r blijk nog veul te bepraote te weze. Gelukkig verschijne d'r nae korte tijd weer twêê fietsers op 't dijksie. Naedat de schipper heulie gesigneleerd het, magge wij 't pontjie verlaete . . .

Voetveer

Viao Nieuwendijk, over een smal dijksie dat allêên deur fietsers en wandelaers gebruikt mag worde, naer Waarkendam gefietst. Lekker in 't zonnechie op 't terras van 'Gasterij Het Notarishuis' in Waarkendam gezete. De appelpunte daer krije van ons een tien in de appelpuntetest! We stapte op 't voetveer naer Harrinxveld-Giessendam. Nae nog een klaaine fietstocht langs de Maarwede, met enkele prachtige, drukbezochte strandjies vol mè plaetselijke jeugd en een blonde labrador die ons vanuit het water aankeek alsof tie zegge wou: "Mijn krije ze hier voorlopig nie meer vandaen", en gelijk had ie.

Krootjies

Ok fietste me nog langs 't volkstuintjie van een goeje bekende. . . Hij was bezig op z'n akkertie. We hebbe 't êên en aander bewonderd en fietste 't leste stuk naer huis met een krop slaoui en 'n bos krootjies onder de snelbinders. We hadde bij mekaor tò nog vijftig kilemeter gefietst. Vijftig kilemeter bekant hêêmel allêên door de netuur. Eefies wazze me vergete te moppere over geluids- en stankoverlast en veuls te veul verkeer. We hebbe ons aage afgevroge, wat deuzen dag zô geweldig maakte. De mooie netuur, zô dicht bij huis . . .

De schipper van 't pontjie over 't Steurgat . . . De appeltaort in Waarkendam. . . De groente, zô vers van 't land. . . We doen 't gaauw nog is een keertie over om d'r achter te komme!

L.v.D.

Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas deuze maand de stambôome van de families De Grôôt (nieuw), Aoldijk en Elsenær. En niet te vergete de fotoquiz. Doe ok is mee...