

Het Sliedrechts Dialect (656)

Ons nieuwe gemêenteketoor

De waarekplek van onze amtenaere
Gong van d'n overkant naer hierene toe
De Zetstêên kon nog mee, zeker nog jaere
't Gemêentehuis was al 'n hortie moe

Ouwerwets, bekant antiek, verslete
Die pandjies op het Langeveldeplaiin
Aaltijd was 't weer passe en mete
Aal die hoksies wazze ommers klaain

Veuls te lang duurden de procedure
Aalles was hêêl aarg goed voorberaad
Moy ja, soms heb ie wel is dwarse bure
En voor ie 't weet heb ie dan naoreghaid

Ingezonde stuksies zat geleze
Vaok genogt raokten 't gêên kant of wal
Azzie 't las doch ie wie zal dà weze
'n Linkse rakker of 'n rechsel bal

Langsaomaan verdrôôgde de bezwaere
Enkelt vonge ze 't gêên mooi gezicht
Je was gewend aan 't beeld van vroeger jaere
Dan doe je niet opêêns je boeksie dicht

Nou is 't klaor en zeg nou zellef is eve
Waervoor was 't nôôdeg, dà gedoe
Waerom hen mense zôôvel naors geschreve
Ze komme nou hier graeg naer binnene toe
Ze komme nou hier graeg naer binnene toe

Tekst en muziek Nell en Huib Kraaijeveld

P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas deuze maond de stambôome van de families De Grôôt (nieuw), Aoldijk en Elsenae. En niet te vergete de fotoquiz. Doe ok is mee...