

# Het Sliedrechts Dialect (661)

## Sleutels (661)

Hè, dà 's waer ok, m'n achterband sting lek. Net nou 'k gaauw eve op de fiets boodschappe wou gaon doen. 'k Glôôf dat een lekke band nooit gelege komt, mor aaltijd óngelege. Nou 'k op de fiets weg wil gaon, weet 'k 't netuurlijk weer. Vleede week was tie op 't fietspad, vlakbij ons huis, hêêl langzaam leeggelôpe. Nog een boffie dat 't daer beurde, want die zellefde week wazze me nog naer Streefkaark weze fietse en naer de Maarwelande. Je zal daer aan de Lek of bij de Helsluis inêêns een lekke band krije, zeg. Uit de brand bè je. Mêêstal hè me wel een ripperaosiesetje bij ons, mor mêêstentijds as ie echt lek rijdt nét nie, hee. Nou wazze me 'n paor daege weggewist en dien platte achterband was ik glad vergete. Waer zijn de plakkerties? In 't twêêde laoichie links op de waarkbank in 't schuurtie soms? Ohhh, kijk nou is . . .

## Nacht en ontij

Kijk nou is . . . 'k Neemp de verroeste blekke dôôs mee naer de tuin. 't Ripperaosiesetje ben 'k gelijk hêemel vergete. Deuzen dôôs . . . die was van onze Pachie! Dien dôôs staot al 'n jaer of vijf bij ons in 't schuurtie, mor nou is 't nog gêên twêê maonde geleeje dat onze vaoder gesturreve is. Dikkels gaot 't best goed, mor om 't minste of geringste kà je dan zô mor inêêns hêemel volschiete, zôas nou met dien dôôs vol sleutels. 'k Mot eefies gaon zitte op 'n tuinstoel, hoor. Goh, ja, dat dôôsie vol sleutels. Daer zit jie dan, mè sleutels vâ messchie wel veertig of vijftig jaer geleeje. Onze Pachie (Pachie was ons troetelnaompie voor 'm!) was net nae d'n oorlog voor z'n aage begonne as timmerman. Hij wier in die tijd nogal is te hulp geroepe as t'r een sleutel in een slot gebroke was en de mense d'r huis nie in konne. Soms mos tie d'r bij nacht en ontij voor op pad.

## Kunstwaarek

Vroeger was 't hêêl gewoon dat aalles en aalles wat messchie ooit nog is bruikbaor was, bewaord wier. De wegwaarpmaotschoppij besting toe nò nie. Sleutelcentraoles waer ie sleutels bij kon laete maoke trewijl ie d'r op kon wachte, trouwes ok nie. As t'r een slot vernieuwd mos worde gooide je de sleutel van 't ouwe nie weg, hoor, belnêent! Je wis ommers mor nooit! Zôdoende zit 'k hier nou met een dôôsie vol sleutels. Jaerelang het onze Pachie dat bewaord. Regelmaatig kwam d'r weer is een sleutel bij. Kijk nou toch, een grôôte verroeste bruine sleutel. Wat een joekel, waer ken die nou toch van gewist weze? Van 'n winkel of een kentoer messchie? Eên voor êên laet 'k ze deur m'n hande glije. Sleutels mè nommers, sleutels mè naome van maarke. Sleutels mè rondjies aan 't end of met een vierkantjie. Platte en ronde, grôôte en klaaintjies. Wâ leuk faailijk, die grôôte verschaaijenhaaid en variaosie. 't Zou messchie best is leuk zijn om d'r een kunstwaark van te maoke, om ze op te hange op 'n grôôt wit bord bove de bank. Wie weet, van de winter messchie wel is . . .

## Hart

Sjongejonge, daer zit 'k nou, vol weemoed omdat 'k besef dat Pachie aal die sleutels ok in z'n hande gehad het. Zô trots as een paauw was tie as t'r iemand kwam vraege of tie soms een sleutel had met dat en dat nummer, of met die en die naom, as tie zô iemand dan kon hellepe. Hoeveul die kosttende? "Och, geef mor wat joh, kijk zellef mor hoeveul, een paor dubbeltjies

of zô! ”As tie doch dat iemand goed bij kas zat: “Twêê kwarties!” Of voor een aareme sloeber: “Neem zô mor mee hoor, mor nie deurvertelle!” Soms vroege de klante of tie soms een extrao sleutel had voor reserve. Dan had ie zô ’n sleutel van ’n bepaold maark nie, mor dan gong die toch zitte zoeke tusse aal die sleutels, op ’n ouwe krant. Hêêl secuur wiere dan de baerde van de sleutels vergeleke met d’n orriezieneele. Soms wou dat dan werempel lukke, dan was tie zô blij as ’n kaaind dat ie dan iemand tóch kon hellepe. Zô blij as ’n kaaind ben ik nou, mè mooie herinneringe aan ’n hêêle lieve vaoder. Grôôte dure dingge doen me soms hêêmel niks. Mor klaaine persoonlijke dingchies, zôas nou dat dôôsie mè sleutels, raoke me i m’n ziel. ‘k Weet nie hoe dat komt. Of . . . eh . . . Ja, inêêns weet ‘k wel hoe of dat komt! Naest aal die ouwe sleutels hà m’n vaoder nog een hêêle belangrijke sleutel: de sleutel naer m’n hart!

Korsjonnoo

Op onze website [www.historie-sliedrecht.nl](http://www.historie-sliedrecht.nl) is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas deuze maond de stambôome van de families Guijs en De Grôôt En niet te vergete de nieuwe “Slierechse Fotoquiz”. Doe ok is mee...