

HELLEPE BIJ D'N BOER

Azze me vroeger vrij van school wazze, dan gonge me dikkels bij d'n boer hellepe. Mêêstal was dà bij boer Van den Heuvel aan 't end van de stoep van lorreboer Broere, of bij boer Vink bij de Wiel. 't Wazze aallebaai vêêboere. Je moch dan bevôôbeld de koeie van achtere uit 't waailand bij d'n Tienegt hêêmel naer vorene jaoge. Daer wiere ze deur d'n boer of d'n boerin gemolleke. Hij of zij bong dan de achterpôôte met een touwchie vast en gong op een mellekkruksie zitte. Met twêê hande tegelijk wiere de koeie leeg gemolleke. Zwaer waarek was dà. D'n boer zee dà je daer staareke polse van kreeg. Vanuit een mellekemmer wier de mellek in een mellekbus gedaen. Op dien bus zat een teemes en daerin lag een vellechie zeefpepier waerdeur de mellek wier gefilterd. Af en toe kreeg ie een kroesie volle mellek. Dà was aareg lekker. Mor je mos t'r mee oppasse, want d'r wier gewaorschouwd voor mond- en klaauwzeer.

Hooitijd

Op een aandere keer moch ie met een speesjaole houte tang dissels trekke. As 'k me goed herinner, wazze dat akkerdissels. Dà weghaole was deur de wet verplicht. In d'n hooitijd moch ie ok meehellepe bij 't hooie. Je zwêette je aaige dan 't leplaozerus. Op 't land wier 't hooi met een twêêtandige riek op d'n hooiwaoge gestoke. Zô 'n hooiwaoge was hêêlemael van hout gemaakt. Aan d'n achterkant zatte grôôte houte wiele en van vore wazzen 't klaaine wieltjies. Ok hà zô 'n waoge een hêêle hôôgen achterkant die mooi was bewaarekt. Mè zô 'n kar wier 't hooi naer de boerderij gereeje. Daer wier 't in een machinaole blaezer gedaen en zô wier 't naer de hooizolder omhôôg geblaeze. Daer mogge wij 't mè veul jonges en maaisies aantrappe. As ie daermee klaor was, gonge me vanuit de haoneballeke naer beneejene in 't hooi springe. Dà was nie hêêmel zonder gevaer.

Blommechies

Somtije moch ie hellepe bij 't spoele van de melkbusse. In de boerderij was een wel en daerin wiere de busse schôn gespoeld. 't Waoter zel wel hêêl schôn gewist zijn, want we dronke d'r uit en ik kan m'n aaige nie herinnere dà 'k 'r ooit ziek van ben gewist. Ok uit de slôôt dronke me. We schepte 't krôôs opzij en deeje dan waoter in onze klomp. Dat gong ok alleewel goed. In 't voorjaer en in de zeumer stinge d'r nog anderande blomme in 't waailand. Pinksterblomme of stijseltjies, butterblomme, paerdeblomme en maodeliefies en zô. In de slôôte stinge nog van die gele dotters. Die blommechies wiere toe nò nie mè bestrijdingsmiddele te lijf genaon.

Bêêsies

In d'n haarestf mosse me pulptrappe. De pulp wier mè vrachtwages vanaf de suikerfebriek gebrocht en los in een betonne silo gestort en daer mosse we 't vaststampe. Bij 't voere mog ie netuurlijk ok meedoen. In de winter mos ie dan biete snije met een bietesnijer. Daer zat een grôôte zwengel an die je rond mos draaie. Zwaer waarek was dat. Ok beurde 't wel dà je nie gong hellepe, mor bij de slôôte en grippels naer bêêsies ging zoeke. Je vong dan donderkoppies, stekelbaersies, kikkerties, en ok wel is een sallemantertie. Dan mos ie goed uitkijke, want as ie 'm van achtere greep, liet ie z'n staert los en weg was ie dan.

Paore of dekke

Vies waark was t'r netuurlijk ok. As de koeie 's winters op stal stinge, wier de koeiestront met een grôôte, platte schop uit de groep in een kroiwaoge geschept. As die koei een vlaoi lie vaalle as ie daer net achter liep, stonk ie een uur in de wind. Thuis moch ie d'r dan nie in, want onderbere was t'r nie bij. Naest waareke leerde je d'r ok veul. 't Was graotis netuurkundeles, want speulenderwijs leerde je veul weteswaerdigheeje. Je leerde aalles over stiere en koeie, bokke en gaaite, ooie en ramme, haone en henne, hengste en merries en zô. Begrippe as pink, vaers en ruïn leer je d'r hêel gaauw en daer wier ie heus nie stommer van. Je zag die bêêste dinge doen waer ie 't thuis nie over durrefde te praote, mor dà je as kaaind wel spannend vong. Paore of dekke noemde ze dat. Vandaag d'n dag zijn d'r stadsmaaisies en jongchies die denke dà mellek en vlaais in een febriek wor gemaakt. Nou, daer was bij ons gêên spraoke van. 't Verhaol van d'n ooievaor gong d'r bij ons ok nie in. Wij zagge dat 't bij de bêêste hêel anders gong. Aal met aal wier daer bij d'n boer messchie wel de voedingsbôôjem gelege voor je laetere diereliefde, iets wà je de kaainder van nou zéker ok zou gunne!

Piet van Grietjes

Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas de stambôome van de families Mijenster, Boer en Meerkerk. Kom ok 's 'n kijksie neme in ons clubgebouw 't Onderhuys (Kerkbuurt 243). Elleke woensdagmiddag benne me d'r!