

Reünie Ulo Exaomeklasse 1957 en 1958

Ze wiere aamel in d'n oorlog gebore. In 1953 of in 1954 kwamme ze bij mekaor in de klas terecht op de openbaore ULO in de Willeminastraet hier in Slierecht. Hêël aandere tije wazzen 't toen. Vier leraere gavve klassikaol les aan de vier klasse. D'n heer Van d'r Glas was 't schoolhêd én gaf zelf ok volop les. Daernaest hà je de leraere Van Klaovere, Oevering en Raok. Mè z'n viere gavve ze les in zeuventien vakke, as ie temenste naest je ULO-diplomao ok nog je middestansdiplomao wou haole. Hullepmiddele wazze d'r bekant nò nie. Van computers hadde ze nò nooit gehoord. Schoolbordkrijtjies en 't grôte schoolbord zurregde voor de voornaomste uitleg bij de lesse. D'r wier aandelôôs gedichteerd en aalles wier netjies in schrifte opgeschreve. Hêële daege mosse ze naer school en kregge dan ok nog is daegelijks 'n hêp huiswaarek. Dà vaal om d'n drommel nie aaltijd mee as ie op 'n leeftijd ben dat 'r ok zôvel aandere dinge je belangstelling hebbe. Tóch gongge ze bekant aallemael mè veul plezier naer school. Afgelôope zaeterdag kwamme d'r 'n ploegchie van die leerlinge bij mekaor voor een reünie. Nie gewoon hier in Slierecht hoor, belnêent, in Leuvenum op de Veluwe, in een schitterend Landgoed Hotel, Het Roode Koper!

Speciaol lied

't Aalderleukste is messchie wel de aankomst. "Hoi, wà zie jij d'r nog goed uit!" "Kêrel, jij ben hêemel niks veraanderd!" "Hee, jij weun toch ok nog steeds in Slierecht? Daer zie 'k ie nooit. Mò 'k daer nou hêemel voor naer hierene?" In êên van de prachtige kaomers, met uitzicht op de grôte tuin in Engelse lanschapstijl, is de ontvangst mè champagne. Roel Gort hiet iederêên, op z'n aage charmante manier, van harte welkom en kondigt een verrassing aan waer echt niemand van buite 't organisaosiecommittee van weet: De twêê Kraaie! Nell en Huib zijn stiekempies opgehaold uit ons Baggerdurrep om d'r beroemde versies in ons aage diëlect te zinge. Wat wordt 'r van genote! Veul oud-klasgenote weune ommers al jaere verspraaid deur 't hêële land en kenne die twêê Slierechse artieste allêên mor van hore zegge. Wat herkenbaor zijn hullieze versies over vroeger. Wat een succes en wat een bijval! Een hêël goed idee! Veraal ok 't speciaole lied dà Nell en Huib voor deuzen dag gemaokt hebbe, vaal biezonder in de smaok. Daerin is veul te hore over de ULO-schooljaere en dat deuze trouwe groep al voor d'n achste keer een reünie houdt! Wie weet kanne me dat speciaole lied ok nog is plaetse!?

Het Roode Koper

Tja, hoe mò je nou aan mense die d'r zellef nie gewist zijn, iets uitlegge over zô'n prachtig landgoed? 't Leg hêemel verschole in de bosse. 't Is daer nog stil en rustig zôôas 't faailijk hoor te weze, je hoor allêên 't ruise van de bôdme en 't fluite van de veugels. 't Is begin vorige êeuw gesticht deur een voormaolige Gouverneur-Generaol in Indië, Van Limburg-Stirum. 't Is een voornaom, mor toch aareg vriendelijk, landhuis. 't Leg in een schitterend parrek, met uitzicht op een grôte, prachtig bijgehouwe tuin, waer op dut mement de rododendrons volop staon te pronke. In 't hotel zijn anderande, rijk en sfeervol ingerichte, kaomers. In d'n eetzaol staon de prachtig gedekte taofels al klaor. Zwaer taofellinne, glimmend taofelzillever en fonkelende glaoze wachte uitnôjegend op de gaste. Een heuse piaonist zurregt voor de gepaste muzikaole omlijsting. Wat 'r op 't culinaire menu staot? Nie te glôve! Zôomor wat woorde van de kaort: garnaole, kreeft en mango, bospaddestoele en truffel, gebraeje eendeborst mè saus van Pedro Ximenez, medaillons van ossehaos mè ragout van ossestaert en Lardo di Collonnata, en perzik uit de ove mè sabayon van rôdmijns. U snap wel dat dat urelang smulle en geniete is. Ondertusse wordt 'r netuurlijk volop geakaokeld en bijgepraot. Sommiges zijn daer in de bar zôôwaer nog tot in de klaaine uurties gezellig mee bezig.

Hulde en dank!

Wà fijn dà je nae zô'n culinair aevend nie naer huis hoeft, mor i je superbed kan duike in een stijlkaomer of zellefs een suite. Nè zôô fijn is 't om de vollegenden ochend te geniete van een uitgebraaid ontbijtbuffet. 't Lijkt wel of ie met ouwe bekendes nooit kom uitgepraot, hee. De ure vliege gewoonweg om en voordà je 't weet mò je weer naer huis. Netuurlijk ken 't nie anders of een groep mense van nou haalef in de zestig, het 't nôôdige meegemaakt. Mor 'k ben 't roerend êêns met êên van de deelnemers die zee dà wij bij een 'gouwe generaosie' hore. Wat hebbe we 't goed! Dà besef ie nae zô'n rijk weekend mor weer is aals te best. Trouwes, persoonlijk ving 'k de jaerelange vriendschap van zô'n groep nog veul belangrijkerder as een prachtig landgoed of culinair geniete. En ik heb recht van spreke, want ik ben teslotte 'mor' aanhang. Van 't begin af aan zijn aalle partners ok van harte welkom gewist en zij me êêne grôôte hechte groep. Juist dát is zôôvel waard. Hulde en hêêl veul dank daervoor aan Roele en de rest. En wie weet: "Tot de volgende keer?!"

Korsjonnao

P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas de stambôôme van de families Cleton, Van Heteren en Mijster en. Kom ok 's 'n kijke neme in ons clubgebouw 't Onderhuys (Kerkbuurt 243). Elleke woensdagmiddag benne me d'r!