

### ORANJE... DEUZE KEER???

Ok al weer de oranjepulle uit de kast gehaald? As 'k zô is om me heen gekeke heb, motte d'r hêël wat mè "Jaot!" op deuze vraeg antwoorde. Hoelang zel 't deuze keer dure voordat aalles weer opgeburrege zal worre? Eerlijk is eerlijk, 'k heb ok wel last van d'n oranjekoors. Op de bank leg m'n oranje sjaoltjie klaor. Wel benieuwd hoelang 't 'r zal blijve legge ... De vierjaerlijkse voebalwedstrije, waarbij uitgemaakt wordt wie z'n aage de staarekste van Europao mag noeme, heb 'k van klaains af aan prachtig gevonge. Al in 1954 moch 'k 'r 'n glimpie van opvange. Toe gong 't om de beste van d'n hêële wêrld. De tillevisie was t'r al wel. De beelde zwart-wit. In nog mor waainig huishouwes sting zô'n kijkkassie. 'n Paor lampewinkels verkoche ze al wel en om wà reclaome te maoke hadde ze 'n eksemplaor opgesteld in d'n etelaozie. Bekant aaltijd stinge d'r wel wat mense stil om naer 't nieuwe wereldwonder te kijke. Netuurlijk wazze d'r ok wel wat vooruitstrevendes, en daerbij ok goed in de slappe was zittende loi, die al 'n apperaot in de weunkaomer hadde staon. As ze dan ok nog 'n bietjie kaaindvriendelijk wazze, kò je op woensdagmiddag, as t'r 'n uurtie voor de klaaintjies op 't beeldschaarem was met 'Tante Hannie', hêël wat schoentjies en klompies voor de deur van d'n tillevisiebezitter zien staon.

### Goeje herinnering...

In 1954 zatte de oorlogsherinneringe nog vers in 't geheuge. Duitsland moch voor 't eerst weer meedoen aan de wedstrije die in Zwitserland wiere gehouwe. 't Gong daerbij om de staarekste van de wereld. De Hongaore wazze in die jaere host onverslaonbaor. Zij wazzen 't die zellefs de Engelse op d'n haailige grond van 't Londense Wembleystadion voor d'n eerste keer op de knieë hadde gekrege. Nederland dee nie mee en aalle lande mogge winne as 't mor nie de Ôosterbure wazze... D'r leek gêên vuiltjie aan de lucht te weze. De Hongaore walste al in de voorronde met grôôte cijfers over de Duitsers heene. Toch zou 't uitaaindelijk op 'n finaole tusse de Duitsers en de Hongaore uitdraaie! Voor mijn 'n onvergetelijken dag. Ik zou voor d'n aaldereerste keer voebal op de tillevisie zien! M'n vaoder hà twêê kaorties te pakke gekrege om in 'n bovezaoltjie van kefee Schallek in de Kaarekbuurt naer de finaole te kijke. Op 'n klaain schaarempie heb ik daer, saome mè nog zô'n veertig voeballiefhebbers, de wedstrijd magge zien. Dat de 'Moffe' 't potjie uithaalde, vong 'k nie leuk, mor de goeje herinnering aan dien aevend is t'r nie minder om!

### Mand appelesiene

'k Hè mor waainig van aalle finaoles overgesloge. De Breziliaone wazze fantastisch. Toe Holland 'n woordtie mee gong spreke, wier 't hêêmel 'n festijn. In 1974 wazze we mè z'n aalle diepbedroefd. De Duitsers hadde weer toegeslaoge, ten koste van ons. In 1988 vierde me grôôt fêest toe me de Russe in de finaole geklopt hadde. In die tijd is de oranjegekte uitgebroke. Je wor temet al gek aangekeke as ie zellefs bij 'n gewoon oefenpotjie van 't Nederlans elftal nie in 't oranje ben uitgedost. 't Hêêle stadion lijken wel 'n reuze mand appelesiene. Straete worre al weke van tevore versierd. 't Chauvinisme viert hêêgtij. "We gaon weer winne!" is 'n veul gehoorde kreet. We zalle 't mor afwachte wat 't zal worre. 't Kan aalle kante opgaon. Messchie benne de oranjepoulers binnekort alweer thuis. 't Ken ok zôomor weze dà me an 't end van de maond d'n bôt met de gouwe medalliewinnaers weer deur de Amsterdamse grachte zien vaere. Verzekeer je schuitjies alvast mor goed, beste aarekbeweuners. Je weet ommers mor nooit...

## **Blij...**

De tije sund 1954 benne wel veraanderd. Gêen zwart-wit kassies meer. Geen klompies meer op de stoep. Praktisch in elke huishouwe êen of meer tillevisies. De schaareme benne in kleur te bekijke. D'n êene nog grôoterder as d'n aore. De favveriete lande benne nog wel dezelfde. Deur de ontwikkelinge binne Europao zijn d'r wel 'n hêelen hôp bijgekonne, mor die telle nò nie aareg mee. 't Grôote geld is wel 'n belangrijke rol gaon speule. Wazze de helde van 1954 nog welwillende ammeteers, anno 2008 zien we allêenig miljenairs op 't veld rondlôope. Êen ding is wel gelijk gebleve, de lol nae 't maoke van 'n doelpunt is nog eve grôot! De winnaers van d'n beker zalle eve blij uit 'r dak gaon as de jochies die kampioen wiere bij de schoolvoebalwedstrije. Dan wordt 'r nie gedocht aan euro's. Intusse zitte me d'r mè z'n aalle middenin. Hoe zal 't aflôope daer in de Allepelande? Blijf aal 't oranjege doe nog aanhouwe? Hoevel keer hebbe me al gedocht dà me 't kunsie van 1988 konne herhaole? Zel 't deuze keer gaon lukke? Oranje-Bove of oranje toch weer onder in de kast? We zien wel! Je ben netuurlijk gelukkig nie verplicht mee te doen aan de gekte, mor ontkomme d'r aan lijken me uitgeslote. Daervoor benne d'r ok deuze keer weer te veul oranjezaoke in omlôop gebrocht. Hoe 't ok aflôopt, over twêe jaer met 't WK zij me, wedde? weer nê zô aareg met 't oranjevirus besmet as aaltijd ...

Besjaon.

P.S. 't Aalderleste nieuws, zôôas de stambôom van de familie Bos, De Wit, Van Hoek en ok nog die van Groenewege, is te vinge op de website van de verêeniging: [www.historie-sliedrecht.nl](http://www.historie-sliedrecht.nl)