

Zonder pepier???

Sjongejonge, beste mense, heb u ok zô genote van d'n opening van de Olympische Speule? Ongelôôfelijk hee, wat de Chineze hebbe laete zien. Je kan toch temet tetaol nie bevatte wat 'r in een raozend tempo aamel beurde. Nou lôôp 'k aal die tijd te denke aan die pepyrusrol die daerbij zô 'n grôôte rol speulde. Volleges mijn leerde wij vroeger op school dat 't pepier uitgevonge was in Egypte. Was de bibeleteek van Alexandrië in d'n oudhaaid niet d'n aaldergrôôtste van d'n hêêle wereld? Bij de opening bleek dat de Chineze vinge dà zij 't eerste wazze mè pepier. Aailijk ken 't me niks schele wie of dat 'r 't eerste mee was. Wel ving 'k 't hêêl aareg fijn dat 't ooit uitgevonge is. Wat zou de wêrld 'r hêêl anders uitzien zonder pepier ...

Boeke

't Eerste waer ie aan denkt bij pepier zijn netuurlijk boeke. As 'k allêên al denk aan de boekekaste vol boeke hier in ons aage huis. As kleutertie begon dat al. Wat heerlijk om bij je vaoder of moeder op schôôt voorgeleze te worde. Sprooksiesboeke, griezeverhaole, plaetjiesboeke, noem mor op. Wà fijn was dat! Daernaer dat leze lere. Wat een onbegrijpelijk grôôt wonder! Leesboeke, leerboeke, studieboeke, romannechies, d'n bijbel, puzelboekies, stripverhaole. Mor ok: dà verfoeide gesleep mè je afgelaoje boeketas, vier jaer lang naer de Mulo en daernaer nog vier jaer naer Gurrekom. Tijdschrifte in anderande soorte, teveul om op te noeme. Hoevel abonnameente mè netuurtijdschrifte komme d'r hier maandelijks binne? Elleken dag de krant en wekelijks de streekblaoje. Dan zijn d'r ok nog eneclopedië, wordeboeke, kookboeke, geschiedenisboeke, fotoboeke, streekboeke en werempel: diëlectboeke, én netuurlijk m'n verzaomeling uitklapboeke!

Pompierechies

Nie allêên boeke, mor tallôôze anderande dinge zijn gemaakt van pepier. Wat mosse me zonder de rolle in 't klaainste kaomertie? Die blaauwe enveloppe van de belasting zouwe de mêêstes wel kenne misse as kiespijn, mor wà zou aalles d'r hêêl anders uitzien zonder verpakkinge! Schoene- en benaonedôôze. Wasmesiene-, tillevisie- en verhuisdôôze. Paksies voor haogelslag, rijst, mecroni, pap, en koffie. Hoevel mense zijn d'r nie ure zoet mè legpuzels, kruiswoordraedsels, sudoku's of cryptogramme? Hoe dierbaor zijn niet die liefdesbrieve van vroeger? Hoe blij bè je nie met een kaortie as ie ziek ben? Heerlijk ok die kerstkaorte en goeje wense. Of zô mor onverwacht een lieven brief. Dan die prachtige hobby: zellef kaorte maoke. Kelenders en agendao's zijn in deuze tijd temet onmisbaor. Dan nog anderande pompierechies voor de boodschoppe, je nie-vergete-briefie, trug-belle-briefies en krabbeltjies aa je lief. Tillefoonboeke, naeslagwaareke en adreslijsies ...

Schitterend!

Kastpepier, kaft-, kedo-, kerst- en sinterklaospepier. Kladblokke, bloknoots en opschrijfboekies. Wat te denke van foto's? Hoevel schoenedôôze vol fotochies en albums vol zijn d'r in ellek huis te vinge? Dan die verzaomeling foto's van Slierecht bij de Historische Verêêniging. Geweldig aallemael! Prachtig dat 'r nou zôôvel digitaole foto's gemaakt worde. Stiekum ving 'k 't toch wel hêêl aareg leuk dat de aage persoonlijke fotoboeke tegewoordig zô ín zijn. We vinge kennelijk een boek op schôôt mè mooie foto's tóch leuker dan met onze neus voor de computer. Pfff, je zou d'r moei van worde. Daerom stop 'k d'r mee. U ken vast

zellef nog veul en veul meer dinge van pepier en kerton bedenke. We zouwe nie meer zonder pepier kenne! Trouwes, hoe vong u de sluiting van de Olympische Speule? Onvergetelijk indrukwekkend, hee. Ok daerin kwam die pepierrol weer trug. Schitterend!

Korsjonnao

P.S. Weet u wat ok buitengewoon mooi is en écht, écht hêël biezonder? De tentôonstelling van de quilte in 't Slierechs museum. Kippevel en ontroering! Echt waer! Gaauw gaon! Nog te zien tot 6 september! 't Aalderleste nieuws, zôôas de nieuwe stambôôm Verschoor, is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl. De verêênigingsruimte gaot in september weer ope!.