

Kaoter...

't Is over, zong Roy Orbison in de jaere 60. Gistereaevend mos ik aan hum denke toe 't Nederlans elftal mè traene in d'r ôôge d'n huldinging mosse ondergaon vanweges 't behaole van d'n twêêde plek op 't WK voebal 2010. Roy, die droog aaltijd 'n grôôte zwarten bril, nè zôôas veul blindes of slechtziende mense die nog steeds draoge. Gêên zonnebril, neeje gewoon zô 'n Hans Aanders gevaal. Hij zel dien bril wel op gehad hebben omdat ie zôôvel zielige liefdesvaarsies geschreve het en zong. Daervan kreeg tie vast traene in z'n ôôge en dat wou die netuulijk nie wete en zeker nie laete zien aan aal z'n bewonderaers. 'k Het is eefies gegoogled en toe kwam 'k mor liefst 420 tekste van hum tege. Dà zijn d'r nogaal wat, ving ie ok nie?? Messchie is tie ooit wel-is wêreldkampioen gewist. Nie mè voeballe, mor met 't schrijve van teksies voor de Hitperaode's, Top 40's of weet ik veul waffere staotestieke die d'r mee te maoke kanne hebbe gehad, toedertijd. 't Is over, zeeje me gistere tege mekaor toe we deur die Spanjole wiere verslooge. Dien kaole schaaidsrechter mot ok nôôdig aan 'n brillechie doche me nog 'n paor kere tijjes de wedstrijd waerin nogaal is 'n overtreejingsie wier begaon. Mor omdat 't van twêê kante wel-is voorkwam, denk ie dan: "Veruit mor weer, 't is ok mor 'n gewoon mannechie van vlaais en bloed en 'n foutjie maoke me toch aallemael op z'n tijd? Maarege mot ie ok weer naer moeder de vrouw en wie weet wat die d'r weer over het te zeure, nè zôôas aal die vrouwe die gêên verstand van voeballe hebbe!"

't Wilhellemus...

D'r was de leste weke nogaal wat te doen over 't Wilhellemus. Ik vingk 't praachtig as 't deur duizende kele uit volle borst wor gezonge, veraal as ie zellef ok in zô 'n staodion zit of aareges ben waer hêêl veul mense bij mekaor zijn om getuige te zijn van iets wat jie daer aallemael bij mekaor hê gebrocht. Kippevel en traene in m'n ôôge krij 'k 'r van, dà wì 'k gerust wete en 't gee me een gevoel van saomhorighaaid, iets wà 'k zô vaak mist in 't daegelijkse leve. Eefies naest mekaor staon en as 't kan mè je aareme over mekaors schoere en laete hore dà je Hollander ben. Niks gêên nasjenaolistisch gedoe, mor gewoon, 'n mietjie trots magge zijn dà je 't mè je ploegchie zô veer hê kanne schoppe en laete hore dà je achter ze staot. Daernaest is 't bij sportevenemente ondertusse goed gebruik geworre om ie aaige mooi uit te dosse in van aalles en nog wat, as 't mor Oranje is. 't Leuke is dà je tegestanders zukke dinger inmiddels ok meer en meer zijn gaon doen, waerdeur ie op de trebunes goed kan zien wie-waer-zit. Nou mò me tò nog eefies iets van 't hart. Hebbe jullie ok nog iets meegekregen van die Bevaoriao maaisies? Je weet toch wel, zô 'n stallechie van die grietjies die in korte oranje jurreksies ons elleftal doche te kanne komme ondersteune? Nou, dà moch dus mooi nie!! Wiere me in de

16^e êeuw onderdrukt deur de Spanjole, nou lijkt 't wel ovve me deur de FIFAO, de Wereldvoetbalbond, worre overheerst. Heullie schijne te magge kanne uitmaoke wafferen onderbroek dà je draogt. As 't 'r êên is waer die loi gêên reklaome overêênkomst mee hebbe, dan kà je 'm mooi uittrekke en de rest van de wedstrijd zit jie mooi ì je blôôte kont voordà je 't weet. Commersjeele belange, meneer of mevrouw, zegge ze met 'n staole gezicht. Wij maoke de dienst uit en hen zô onze ketrakte met de sponsers en as 't je nie aanstaot, dan blijf ie mor lekker buite. Vrijhaaid, blijhaaid? Nooit van gehoord!!

Vaoderlanse geschiedenis...

Onwillekeurig mos ik eefies trugdenke aan die lessies vaoderlanse geschiedenis op de laegere school. Toe ons bijgebracht wier hoe datte me in d'n 80-jaerigen ôôlog gepiepeld zijn deur de Spaonse overheersing van koninge en aandere zôôgenaomde edele, zôôas d'n Hertog van Alvao. Met Dirrek Kuyt, as 'n soortement Piet Haain voorop, hen we nou in twêê keer drie kwertier geperbeerd om Spanje met de Zullevere(vleut) medallie naer huis te sture. 't Nederlans XI-tal hê gestreeje voor wà ze waerd wazze. D'r mosse nog verlenginge aan te pas komme en toe krege me toch nog 't deksel op onze neus. Dien kaole klaoverjasser (kaortetrekker), want daer lekent die meer op as op 'n schaaidsrechter, onthieuw ons êêst 'n gehaaide pingel en op 't lest nog is 'n cornebal en toe beurden 't waer we zô bang voor wazze, de onoverwinnelijke wiere overwonne. Laete me hope dan we d'r nie weer 32 jaere op motte wachte voordatte me dut overnieuw mee magge maoke. Maarege gao 'k wel naer 't Meseumplaain. Ik stao nog pal achter Oranje. Hup Holland!!

Huib Kraaijeveld (12 juli 2010)