



De plek waer aalles begonne is ...

Een foto van het gebouw waarin de U.L.O., onder de naam school-7, september 1922 begonnen is. Samen met school-3 in één gebouw aan de Oranjestraat. Na de M.U.L.O in de Wilhelminastraat kwam er een einde aan het bestaan van de school als Erasmusmavo in de Genestetstraat.

Zal ze ok komme?

Aanstaonde zaeterdag, 6 november, is de reünie van de Erasmus mavo. Ik heb ok op die school gezete, mor toe was 't nog d'n openbaore school voor u.l.o. en sting aan de Willeminaostræt. Êêne klas lêêger zat een maaisie dat, en me vriende zijn 't 'r over êêns, vast een goed feguur zou slaon in dà tv-pergrammao 'Het mooiste meisje van de klas'. Suns die vroegere schooltijd hê 'k heur nie meer gezien, mor een hortie geleeje kree 'k 'r weer in beeld. Nou ja, in beeld ... heur naam dook op, want om mè zanger Henk Wesbroek te spreke: zellefs d'r naam was mooi!



Gevonge

Voor de voorberaaiding van een neve- en nichtedag grasduinde ik een bietjie in de familiestambôôm. Inêêns: de voornaom klopte, d'n achternaom ok, dà zou d'r opoe kanne weze en as dat zô was, dan was heur betovergrôotvaoder mijn oudvaoder. Nie dat 't iets uitmaakt, maor 't schep wel een band. "Waer zou ze gebleve zijn?", doch 'k bij m'n aage. D'n aanlaaiding om mè vriende over heur te praote, en trouwes over 'n hêêl stel aanderes, was de kommende Erasmusreünie. Voor die reünie was Schoolbank.nl een geweldige bron van infermaosie. Daer kè je hêêl veul trugvinge, zeker as ie je het aangemeld voor 't pluspekete. Dan kè je meer zoeke en kijke of t'r bekendes op staon die bij je in de klas, of net ietsies êêder of laeter, een klas hōoger of lêêger dus, op dezellefde school zatte. Met een bietjie geluk hebbe ze iets over d'r aage op de site gezet: en jawel hoor, daer vong 'k heur!



Niks veranderd



We hebbe toe een paor keer gemaïld en 't was inderdaod, schreef ze trug, d'r oma. Of ze ok naer de reünie van de maovo komt, vroeg 'k. Dat wis ze nò nie. Ik vertelde dà ze een tijdjie trug nog onderwaarep van gesprek was gewist. (Dà van 't mooiste maaisie van de klas hè 'k 'r mor nie bij gezeed). "Oh", zee ze, "dan is 't messchie mor beter om 't daerbij te laete en nie naer de reünie te komme!" Intusse, liet ze wete, is ze zellef al oma van drie klaainkaander.

Aailijk ben 'k wel hêel aareg benieuwd hoe of ze d'r nou, al gaauw 45 jaer laeter, uit ziet. "Bekant hêemel nie veranderd!" Dà zeg ie dan toch aaltijd in zô 'n sitewaosie? Deuze week kree 'k 't lijsie mè naome van de mense die aamel komme. Ze staot 'r nie op en zal d'r dus wel nie weze. 't Blijf een drôôm ..!

Gert

Deze rubriek wordt verzorgd door Korrie Lissenburg-van Genderen, reacties naar korrie@historie-sliedrecht.nl