



De kathedraal van Canterbury...

Deze keer geen foto waarop Sliedrecht is afgebeeld, maar uiteraard een beeld van Canterbury. Deze stad in Zuid-Engeland werd vorige week door een gezelschap van de Historische Vereniging Sliedrecht bezocht. Korsjonnoa laat in onvervalst 'Slierechs' weten hoe de reis in verlopen.



LANG OVER GEPRAOOT ...

Al weke wordt 'r over gepraot; de voorpret is grôôt. Op 9 december is 't zo wijd. Sjeffeur Sjaak van De Snelle Vliet stao klaor met 'n hêêle grôôten bus waer wel 63 man in ken. Waer die leeje van de HVS naer toe gaon? Naer Canterbury nogalliefst! Naer Engeland! Aamel opgetoge snoete en blijje begroetinge. De stemming zit 'r gelijk al goed in en is opperbest. De raaislaaiders, en de voorberaaiders, hebbe primaao voorberaaidingswaarek gedaen en een geweldig draaiboek voor iederêen gemaakt. D'n oversteek met de bôôt van Calais naer Dover is al een belevenis. 't Hotel in Canterbury veroorzaakt veul oh's en ah's. 't Leg prachtig in 'n parkachtige tuin en 't ouwe landhuis is hêêmel in kerstsfeer



ingericht.



Verhaole met êêuwighaidswaerde

Wat doe je in Canterbury zôôal? Netuurlijk bezoek ie daer de cathedraol, d'n hôôfdzetel van de Anglikaonse kaarek. Aaltijd weer kè je je aage verbaoze over de bouwwaareke uit de Middêlêêuwe as ie beseft dat dat aamel gedaen wier met hand- en mankracht zonder de huidige hullepmiddele. Hêêl indrukwekkend en wà klink 't koor tijdes de verkorte aevenddienst helder en zuiver. Een stadswandeling leer nog veul meer over deuze stad mè zôôvel historie. Netuurlijk wordt 'r ok veul aandacht besteed aan de wereldberoemde Canterbury tales van d'n beroemde schrijver Geoffrey Chaucer. In z'n raomvertelling, over de pelgrims die van Londe naer de schrijn van de vermoorde aertsbisschop Thomas Becket in de cathedraol gonge, zet de schrijver keraktervolle persenaozies en hullieze Middêlêêuwse



gedachtegoed neer. Deuze meer as 600 jaer ouwe verhaole over o.a. een ridder, een meulenaer en een non, zien de leeje van d'n HVS aanschouwelijk gemaakt in levesechte tefrele mè beeld en geluid en die hebbe abselute êêuwighaidswaerde. Onvergetelijk!

Naepret...



Aalle drie de daege mot 'r netuurlijk ok gegete worde. En hoe! Kostelijke onbijtbuffette, heerlijke waareme lunches en gastrenomische diners komme elleken dag aan bod. 't Is aamel tot in de puntjies verzurregd en áf! Hoe klaaine kerstkedoochies een hêêle zaol in extaose kenne brenge, dat snappe allêên mense die d'r zellef bij gewist zijn. Wat heerlijk om is onbedaorlijk te kanne lache. Voordat de trugraais

deur de Kenaoltunnel begint, wor êêst nog uitgebraaid 't Leedskesteel bezocht. Wat leg dat voormaolige aagendom van o.a. Hendrik VIII, nou rijkelijk versierd mè kerstattribute, schitterend tusse de vijvers in de gollevende omgeving daer in Kent, 'de tuin van Engeland'. Aal met aal kenne me gerust zegge dat dut raaisie weer een echte topper is. Ontspannend, leerzaam en hêêl aareg gezellig. De naepret is grôôt en d'r zal nog lang en dankbaor over naegepraot worde!

Korsjonno