



Uitzicht vanaf 't Rondeel over Sliedrecht ...

De Historische Vereniging heeft voor het jaar 2011 goede voornemens. We bestaan 30 jaar! Dat zal niet ongemerkt voorbijgaan. Reserveert u zaterdag 1 oktober maar alvast in uw agenda. Naast de jubileumviering verschijnen er ook weer enkele nieuwe uitgaven. Echt iets om naar uit te kijken !

De wèrld het veul gezichte... (936)



As ie een bietjie hôg weunt, dan krijg ie een hêel aandere kijk op de wèrld dan wanneer ie op de begaone grond zit. Wij magge op de zeuvende weunetaozie weune van 't 'Rondêel' en je slaot 'r staail van achterover wà wij van de wèrld om ons heen zien. Azze we aan taofel zitte, kijke me over hêel d'n Alblasserwaerd. 's Oches zien we dan Wengerde in 't zonnechie legge,

't leet as 't waere nog een bietjie nae te drôome van de verbije nacht. As 'r 's oches een bietjie grondmist over de Waerd hangt, lijkt 't net of de polder vol mè waoter staot. De koeelijve komme d'r dan allêên bovenuit, hêel ampart. As 't helder is dan zien we aal die hôoge gebouwe staon aan de Willeminaokaoi van Rotterdam,

zôôas de Maastoren en d'n Euromast. Kijke we een bietjie d'n aandere kant op, naer 't ôôste, dan zien we in december de tot korsemisbôôm veraanderde zendmast van Lopik staon. Nou 't blad van de bôôme is, zien we ok weer een handvol meules en kaarektors. Aagelijk komme me nooit uitgekeke. De veerekijker wor bekant daegelijks gebruikt.



Weersomstandigheeje

As ie zôôas wij niks voor onze neus hebbe as ie naer buitene kijkt, dan kà je bevôôbeld nie heene om de meraokels mooie wollekeluchte: de enorme fermaosies staapelwolleke die verbij zaaile, maor ok de draaigende luchte as t'r boië aan zitte te komme. Zien we bove Paopendrecht de regen aankomme, dan gao m'n vrouw alvast de raomde dicht doen. Azze we is een onweersboi hebbe, wor ie hêêlemael spraokelôôs. Daer komme we letterlijk ons bed voor uit. Wat een maojestaatelijk gebeure. Waer wij ok verbaosd over zijn, is d'n hoeveulhaaid groen van bôôme en plante die Slierecht rijk is. Daer magge we wel hêêl grôôs en zuinig op weze, want dat zijn tenslotte de zuurstofmaokers waer wij ruimer deur kanne aoseme.

Zonsondergange

Waer wij ok spraokelôôs van kanne geniete, dà zijn de mooie zonsondergange. Nooit hebbe we kanne bedenke waffere kleure dat 'r aamel in de lucht kanne zijn as de zon ondergaot. We zegge wel is tege mekaar: "As ie 't op een schilderij ziet, noem ie 't onnetuurlijke kleure". Maor de lucht kan echt een paorse, groene of kenaoriegele kleur laete zien, mè gouwe of zullevere omkranste wolleke. Mor 't kan ok anders: trewaail ik dut stuksie zit te schrijve zit 't buite potdicht van de mist en zien we nie veul. Dan zijn we zôôgezeed naest figuurlijk ok nog letterlijk in de wolleke op ons hôôge steksie.



Jan van der Vlies