



Drukte aan het Middenveer

Het Middenveer in wijk B te Sliedrecht in lang vervlogen tijden. Voor de kade ligt een boot van de firma Fop Smit. Met handkarren worden goederen aangevoerd. Passagiers stappen aan boord. Aan de overzijde van de rivier is de Helsluis te zien. Meer nieuws op www.historie-sliedrecht.nl

Hoe zit 't nou aailijk?

'k Hoort 't me moeder nóg zegge: “Zet jij de vergiet eefies op d'n aarecht?” Dé vergiet en dé aarecht! As kaaind neem ie dà vâzellef over. Wij praote nog aaltijd over dé vergiet en dé aarecht. Tot jie iemand hoor zegge: “Het vergiet” en “Het aanrecht.” Nog iets wà 'k vâ me moeder overgenome het, is om zôôiets dan op aanderande meniere te zegge. 't Is meschie 'n bietjie flauw, mor dan krijg ie 't vollegende zinnechie: “Zet **de** vergiet mor op **d'n** aarecht; zet **het** vergiet mor op **het** aarecht; zet **de** vergiet mor op **het** aarecht en zet **het** vergiet mor op **d'n** aarecht.”



Nè zôôiets, mor dan aandere, gebeurt 'r as we langs d'n afslag Epe rije. D'n êêne zeg gewoon: “Epe”, waerop d'n aandere zegt: “Eppè”. D'n êêste zeg dan weer “Eepee” en d'n twêêde: “Epee.” Ok hè me aaltijd zo 'n lol bij plaetsnaome met een 'oe' d'r in. Wij komme nie langs Hoenderloo, mor langs Hoo Enderloo. Of we gaon naer Otterloo, wat dan prompt Ot en Sien terloo wordt. We bezondige ons dus zellef ok aan taolveraanderinge, mor,

wees is êelijk, dà blijf onder mekaor, hee. We hebbe d'r veul lol om. 'k Heb 't eve opgezocht in de Dikke Van Daole, mor iederêen hè gelijk! Bij 'aanrecht' staot o. en m., onzijdig en mannelijk, dus **het** en **de** aarecht kenne aallebaai. Gekker wordt 't bij 'vergiêt'. Daer staot achter: o. en v. (m.). Nou zeg, is een vergiet nou onzijdig, een vrouwchie of toch meschie een mannechie? Hoe dan ok: ok hier ken **de** en **het** aalle twêê!

Veerstoep en 't Veereschool



Hêel aandere wordt 't netuulijk in officiële naome in brieve en krantartikele. Wij weune alweer 'n hêel hortie in 't Middeveer. Dà zie je regelmaotig aangedoid as **de** Middeveer. As rasechte Slierechse vinge me dat toch wel aareg raor. Dat mò toch echt zijn: **het** Middenveer. Tegewoerdig hebbe me d'n halte van de Waoterbus bij de voormaolige Ôôsterbrug. Lang geleeje hà je (pont)vere waer ie op- en af 'n bôôt kon stappe. Vroeger wazze d'r vijf vere in



Slierecht: 't Boveveer en 't Heusische veer bij de Kaoi, 't Middeveer recht over de Societaait, 'n veer bij Bellevue en 't Beneejeveer 'n endjie voor de spoorbrug. Middeveer het dus hêemel niks te maake met de veer van 'n veugel of de veer vâ je fietsezaodel of met êen van de aandere twaolef betekenis van 'veer' in 't woordeboek. 't Middeveer herinnert aan 't veer van de Fop Smit bôôte bij kefee 'Merwezicht' waer zô 'n hôôp echte Slierechse van die leuke herinneringe aan hebbe deur dansschool Struijk. Nou snappe we meschie ok waerom ie daer in de buurt de Veerstoep het, en waerom daer voorheen ok 't Veereschool sting. Groete

uit **het** Middeveer!

Korsjonno