



Êêste kennismaoking met Aofrikao

't Is alweer hêel wà jaerties geleeje dà 'k saome mè m'n vrouw naer Zuid-Aofrikao ben gewist. We ginge een gezaomelijke vriendin bezoeke, die daer met heur ouwers naertoe was geëmigreed. 't Was onzen êêste grôôte raais. We zouwe 's aeves om zeuven uur vertrekke met een Portugese vliegmaotschepij en wazze al hêel vroeg op

Schiphol. Laet dat persies op d'n dag weze dat de zwaerste sturrem in jaere de kop opstak! Gêên vliegmesien kon opstijge en dus konne me nie op tijd vertrekke. Gêên goeje start voor zô 'n êêste verre raais. 'Ons' vliegtuig zagge we de landing inzette, mor die wier afgebroke en we zagge dà vliegtuig nie meer trug. We hadde mazzel dà me de vlucht konne omboeke naer de KLM en 's nas, dik nae twaoleve, konne we asnog vertrekke. D'n aansluiting in Johannesburreg gong deur de vertraoging de mist in en we mosse overnachte op de vlieghaove. We wiere daer goed opgevang en mosse slaepe in 'n hotel op de luchthaove. D'n aanderen dag deurgevlogte en toe liep aalles op rollechies en kon 't bezoek van start.



Braaiplaetse

't Was jannewaori en dan is 't daer zeumer. 't Was prachtig zonnig weer en wij wouwe aalsmor zonne. Die Aofrikaonders verklaorde ons voor gek. Zellef perbere ze zôôveul mogelijk uit de zon te blijve. Êên van de redene daervan is, dà ze bang zijn voor huidkanker. Tijdes 't bezoek ontmoet ie netuurlijk familie en vriende. 't Is dan toch besonder dà je in 't

Nederlans goed mè ze ken praote. Somtije klink 't aareg kinderlijk in onze ôôge, mor dà 's toch 'n wonderlijke ervaering. Zo wi 'k nog 'n paor opvaallende ervaeringe noeme. In de weekeindes gaon veul beweuners van de Kaop naer 't strand. Daer zijn zôôgenaomde braaiplaetse. Wij noeme dà barbecueplekke. Daer trekke ze mè familie en vriende heene.

Meschie?

Dà's niks besonders zou ie zegge, mor wij keke d'r van op dat iederêên spulle meenam. D'n êêne hà wijn, d'n aandere selaode en weer aanderes vlees enzô. Kortom, bij mekaor wier 't een fêestmaol. Een amparte ervaering zô in jannewaori. Zô viele d'r nog veul meer dinge op. Bevôôbeld de grôôte van 't land. Daer heb ie bij ons gêên voorstelling van, mor tusse 't zoije en 't noorde legge wel



twêêduzend kilemeter. Zellef hebbe de Aofrikaonders dan ok een aander beeld bij afstande as wij. Onze vriendin vroeg is ovve me zin hadde om bij vriende van hullie een baksie koffie te gaon drinke. Ze zee: “Just around the corner”. Toe bleek ’t een ritjie van bekant twêê uur te weze! Zô kan ’k nog wel effe deurgaon. Meschie in de naeste toekomst nog is?!

Piet van Grietjies.