



***Bellen met de draagbare telefoon of met het mobieltje. Simpele zaak! Vroeger wel iets lastiger. De telefoniste in de telefooncentrale bij het postkantoor moest je nog doorverbinden. Hierbij een oude opname van het postkantoor aan de Stationsweg. Naast het postkantoor een aloude dames- en herenkapperswinkel.***



### **Adres (On)bekend ...**

D'r zijn aaltijd wel mense mè wie je lang of minder lang geleeje, ben omgegaon in de lôôp der jaere. Bevôôbeld tijdes 'n vekansie, i je schooljaere, enzôô. Somwijle denk ie dan: hoe zel 't met die en d'n diene geгаon zijn? 't Benne in deursnee mor vluchtige gedachtes, ze gaon zôôas ze gekomme zijn. 't Hakt 'r ok wel-is dieper in. Zô is jaere geleeje 't bekende Raodio 2 pergrammao 'Adres Onbekend' op zoek gewist naer 'n tante en 'n nichie die spoorlôôs benne geraokt in Australië. 'k Had 't wel leuk gevonge as ze bove waoter gehaold wazze, mor helaos, 't adres was en bleef onbekend.



Zô nou en dan krij 'k viao E-mail wel-is 'n vraegchie over 'n fotoochie. Ze wille dan và me wete wie d'r opstaon. Gaot 'r mor aanstaon! Veulal zijn de kieksies al geschote voor 'k gebore wier. Jammer dat de mense d'r nie êêder aan gedocht hebbe de naome van de gefotogrefeerde op d'n achterkant van 't plaetje te zette. As de foto's al bevaord blijve, hoewel gaot 'r laeter nie met de vullis mee, zal 't in veul gevaalle onbekend blijve wie d'r zô vriendelijk of sacherijnig naer 't veugeltje van de fotograef hê gekeke.

Vluchtige gedachtes. Nie aaltijd. 'k Ben hêel druk in de weer om ouwe vekansievideo's om te zette naer DVD-chies. Sjonge, mè wie zitte we daer aan 't strand? Wie zijn daer aan 't pitstoke? D'r zijn d'r

bij die hêemel và m'n 'harde schijf' zijn gewist. Soms zitte d'r ok wel tusse die 'k nog as d'n dag van gistere voor de gêest weet te haole. Waerom hê 'k ze niet is opgezocht nae aal die jaere? Waerom nie effe 'n bellechie? Zô zag 'k op êêne 'n jong stel lechie op 't computerschaarem verschijne, let wel: jaergang 1987! Leuke loi. Waerom zou 'k ze niet is opbelle nae bekant 25 jaer?!

't Computer-tillefoonboek mos uitkomst brenge. Gelukkig hiettende ze gêên Janse of De Vries. Ze weunde vroeger aareges in de buurt van Rotterdam. Effe zoeke en heullieze achternaom rolde d'r uit. In Spijkenisse wazze ze beland, as 'k de goeje voor had. Wel nieuwsgierig of ze ons nog kenne, aandere slao je wel 'n modderfeguur ... Tuut, tuut, daer gong de tillefoon over. Gelijk de goeje! "Ja, met iemand van 25 jaer geleeje!" broch 'k uit. 'k Hielep vedder: "Joego-Slaovië, camping Lanterna!" Toen viel 't kwartie. 'k Zal ie de rest van 't gesprek bespaore. Allêênig nog dut. Ze deeje zô opgetoge dà ze wouwe dà we nog diezellefden aevend in d'n oto zouwe stappe en hullieze richting uit zouwe komme. Dà doe me zeker laeter nog is. Hêel wà bij te praote!

Besjaon

