



Titel bij foto: Locatie Albert Heijn te Sliedrecht

Een beeld van de Rembrandtlaan en een deel van het Burgemeester Winklerplein. Supermarkt Albert Heijn, waar Gert zijn verzameling compleet maakte, ligt enigszins verscholen achter de bomenrij. Woningen en winkels zijn midden jaren '50 gebouwd. Meer foto's van deze buurt zijn te vinden op: <http://historie-fotoarchief.sliedrecht.nl/>

Plaetjies spaore



Ja, bèjaot, wij doen ok onze boodschoppe bij de 'gewoon'. Vroeger lette die nog op de klaaintjies, mor dà vroeger is vôôbij. Nou trek de grôôtgrutter klaaine en – dà blijk zô uit 't verhaol - ok grôôte klante mè plaetjies. Dut keer gêên voeballers maor diere. Bezondere diere, dat

wel, zôôas de Bradypodidae, oftewel de drievingerige luiaerd. Mijn kindere zijn de baosisschoolleeftijd al 'n pôôsie ontgroeid. Dus as t'r plaetjies zijn, dan gaon ze naer 'n neefie. Mor die had deuze keer gêên interesse, ... diere ... pfh.



Mijn jongste zeun en z'n echtgenoot wazze wél geïnteresseerd en hoe. De zaksies wiere gelijk ingepikt en de plaetjies op een rij gelege. De leste week van de plaetjiesaksie, we wazze net trug van vekansie, ontbrakke d'r nog twêê diere aan 't geluk. Dan was d'n hêêle verzaomeling compleet. Ik herken die maonie, want wat heb ie nou aan een

verzameling die nie compleet is? In de plaets waer ik waarekt, het Appie een XL, dus daer gong ik mijn geluk 't êest beproeve. Aanders dan in Slierecht hier gêen dranghekke waer ie achter mò gaon staon om te ruile. Staareker nog ... gêen êene ruiler te zien. Dus naar Prangere ...

Ok daer de hekkes weg, mor nog wel vier ruilers. Ik stapte naer hullie toe mè mijn staopeltjie dubbelde kaorties. Êest maor paasies bij de twêê grôôtstes, ik doch zus en broer, sprak ze ok as zôôdaonig aan ... Fout, nichie en neefie. Ze hadde êen van de nog twêê gezochte plaetjies! Toe naer de aandere twêê. Êen zat 'r op de moterkap van 't traaintjie naest d'n ingang, d'n aandere stong d'r naest. Twêê maaisies, hoe oud zalle ze gewist weze, 9, 10 jaer? Daer kwam 'k aan – een ouwe man, grijs haer – om plaetjies te ruile. Ik voelde m'n aaiige een bietjie staon. Je lees tegewoerdig zôôveul in de krant over misbruik van kaainder. Die twêê maaisies hadde d'r gêen last van; gêen enkel perbleem dat dien ouwe man ze aansprak. In heulieze staopel zat d'n êênigste mijn nog ontbrekende! 'k Hè ze uit mijn staopel laete neme wà ze nò nie hadde.



Thuis pakte ik m'n gsm'echie en stuurde een berichie aan zeunlief: "Ik het de ontbrekende plaetjies, mor Pranger doch dà 'k pedo was, en nou zit 'k op 't pliesiebreau!" Nou mot U wete dat ie zelde of nooit reëgeert op een sms'ie; mêêstal is z'n mebiele tillefoon op 'n plek waer hij nie is. Mor nou ... binnen 'n menuut belden die ... "Pao, zit jie echt op 't pliesiebreau?". Ik kon 'm gerust stelle, maor 't gevoel allêen al ..!



Gert