

## Mè je hôôd deur een gat

Ha, ha, dat was lache! Onderlest wazze me mè vier vriendinne in museum De Kopere Knop, voor de tentôônstelling over soeveniers. Dat was hêêl aareg leuk, veraal omdat aalles zo herkenbaor was. Zô sting d'r een levesgrôôt schilderij van een daome die naer 't strand gong. Ter hôôgte van d'r gezicht was een ovaoltjie uitgezaogd. Aalle bezoekers konne êên voor êên achter dà kunstwaarek gaon staon; dan zag ie dat ouwerwetse schilderij met 't koppie van die huidige bezoekster. Lache en giere netuurlijk. Jammer dà me d'r gêên foto's van hebbe. Aalle lezers zalle wel die prachtige foto's van tefreeltjies uit Volendam kenne, waerop hêêle klederdrachtfamilies staon afgebeeld. Laeter wiere dat ok van die kant en klaore schilderije mè gaete waer ie je hôôd deur kon steke. Wà zalle ze toe ok gelache hebbe. Ze hebbe vast en zeker vóór de echte opnaome ok wel is gek gedaen. Pao mè z'n tronie bove vrouweklere en mè zô'n wit kante puntmutsie mè zijflappe. Of moeder mè zô'n wijze zwarte broek, een pijpie en 'n monikao. Bij mijn is nie bekend dat 'r bij ons in de familie van die fraaie foto's gemaakt zijn. Messchie vonge ze dat wel te wuft, of zonde van 't geld. As dat toch ok is andersom hà gekanne. Dus nie allêên ik in de klere van vroeger, mor ok m'n oma's in die vâ mijn. 'k Het aalle twêê m'n grôôtmoeders nie aandere gekanne as in 't lange zwart, met een knotjie en zwarte kouse. Mò je mijn nou zien zitte i m'n vuurrôôje driekwartbroek en 'n rôôd-wit sjeurtie zonder mouwe, op m'n witte slipperties en mè m'n stekeltjieshaer. Met de tegewoordige middele mot dat 'n koud kunsie weze. Mor 'k zou zo graeg is écht in heulieze wêrld kijke, want wat is t'r veul veraanderd. Aals mor meer respect krij 'k voor de ouweres die ongemaarekt zôôvel veraanderinge hebbe deurstaon. Mor in onze ôôge hebbe ze ok aareg veul gemist. As 'k nou allêên is kijkt wà vandaeg d'n dag hêêl gewoon is voor mijn, mor tetaol onbekend was bij hullie.. Gêên laptop om eefies met u bij te kletse, 'k Ben al vroeg naer de supermart gewist, daer hê 'k gepind en gelijk mor eve getenkt. Niks gêên bediende aan de pomp, aalles gong mè knoppies en toe kon 'k zellef tenke. Een oto en 'n rijbewijs? Die twêê zalle d'r vast nie aan gedocht hebbe. Nooit hebbe ze gevloge en 'n caravannechie zalle ze nooit van binne hebbe gezien. Ze zijn nooit op vekansie gewist. Zellefs, voor zôôver ik weet, nie êêns is 'n daegchie naer Volendam met 'r hôôd in 'n gat. Jammer, hee!

Korsjonno