

## Durrepswandeling deur Slierecht

Al weer 'n hortie geleeje wier d'r voor 't êêst 'n durrepswandeling gehouwe. 't Weer was ons goed gezind. D'r wazze wel 40 loi op afgekemme, veul die hêêmel nie in Slierecht gebore zijn. Nae 'n korten uitleg van êên van de drie gidse, gonge me welgemoed op stap. Naegekeke, want zô'n clubpie zie je ok nie daegelijks. We gonge viao de Kaarekbuurt, waer vroeger de Gruyter, Simon de Wit en Jamin zatte, naer de Kaarekstraet en wiere geweze op 't prachtige voormaolige GEB-gebouw. In deuze straet vong vroeger de maaidemart plaets, waer aalle jonges zaeterdassaeves op zoek gonge naer 'n leuk maaisie. De mart liep van de Kaarekstraet naer 't Langeveldplaaïn guns-en-trug. We krece mooie fotoochies te zien uit vroeger jaere. We liepe langs 't huis waer dokter Folmer geweund het, laeter pliesiebreau, en nou kà je daer je ouwen dag deurbrenge. We mogge 'n kijksie neme in 't ouwe Gemêêntehuis, in de trouwzaol met de mooie raome.

We stinge nog stil bij Korevaore, 't vroegere Thaliaotheaoter en de foyer bove 't kefee, waer ie 'n dansie kon maoke en 'n glaosie kon drinke mè je nieuwste verôôvering van de mart.

Langs de plek waer vroeger 't pishoksie sting, gonge me naer de Maarewestraet. Tegeswoordig zie je bij evenemente vaok grôôte paole staon waer manne naer hartelust in 'n kringchie omheen kanne spettere. Vroeger deeje ze wedstriechies wie 't verste kwam. 'n Oud-collegao het daer nog 'n aerdige bijnaom an over gehouwe! Schuin tegenover de vroegere petatkraem van Borsies weunde de Van Hemerties. As de bôôte in de haove op stôôm kwamme, kon mevrouw de was wel binnenhaole, want die wier dan bekant zwart geblaokerd.

De huize wiere hier gekenmaarekt deur speesjaole daoke en uile op brievebusse, waeraan je kon zien wie d'n architect gewist was. Viao mooie putdekseltjies bij 'Van Zessen' naer de Singel, ok wel de Goudkust genoemd. Aalmor kwam naer vore dat de baggerij voor Slierecht hêêl aareg belangrijk is gewist en veul rijke stinkers het opgeleverd. Nae de Singel kwamme we bij d'n Ôôstebbrug, die je ommers ok nie meer trug kan. Volleges êên van de gidse, die je nermaol al mè 'n korreltjie zout mò neme, wier 't hôôge witte huis van Nieuwpoorte mè z'n mooie vaosies en Hobbemao mè z'n sieraeje, d'n êêsten wollekekrabber van Slierecht genoemd. Deur de gange van d'n Oranjehof wazze we zô weer trug bij af.

Tot slot: hulde aan de drie gidse voor de geweldigen ochend waerop ze ons getrakteerd hebbe. Je hoef nie aaltijd ver van huis te gaon om 't naer ie zin te hebbe, hee!

Macky van Leeuwen – de Jong