

## Weer 'n paerel aan 't rissie van raaisies!

In de bus begint 't al gaauw ... Mè Berlijn is 't begonne, hee. Belnêent, mè Perijs! Ik vong Leuve en Mechele zô gezellig! Trier was ok aareg mooi met de Porta Nigra en Remeinse reste! En York dan ... En Brugge en Gent ... Canterbury van vleede jaer ... Luxemburg met die wijnproeverij ... Hoevel kaareke zà me wel nie bezocht hebbe? Waer hèn me een stadswandeling gedaen? Hoevel hoffies en klôôsters hèn me bezichtigd? Hoevel dranksies hèn me gedronke en waer hèn me aamel lekker gegete? De herinneringe vliege deur de bus. Heerlijk, we gaon weer! Naer Belgie deuze keer. Deur 't plezier van aalle voorgaonde raaisies zijn de verwachtinge weer hêel hôog gespanne.

'n Busraais met aamel bekendes is al 'n belevenis op z'n aage. Trewaail Sjaok, al jaere onze vaste sjeffeur, ons vakkundig deur 't Belze landschap loodst, wordt 'r hêel wà bijgekletst en gelache. We verdwaole in 't hotel. Grôôte hilaoritaait as blijkt dà je op de 4 mò drukke as ie naer 3 wil. Hêel ampart is dat Hotel Stayen onderdêel is van 't staodion van voeclub St. Truide en dà me vanuit 't hotelraom zôô op de tribunes en op 't voeclubveld mè kunsgras kanne kijke. Ete met 'n ploegchie is aaltijd gezellig, zeker as 't biezonder is. De verzurreging van de etentjies is weer geweldig. De orgaonisaoters houwe van culinaire hôogstandtjies! Aalle lof!

Op een complete opsomming zit warschijnlijk gêên êene lezer te wachte en de dêelnemers weten 't zellef wel. Om toch 'n klaainen indruk te geve, wi 'k toch wat hôogtepunte noeme: de rondlaaiding met 'n gids in 't gemêentehuis en de kaarek van Zoutlêeuw, de wandeling deur Tongere met 't bezoek aan 't Gallo Romeins Museum, 't bezoek aan de stômstroopfebriek in Borglôn, de wandeling deur Diest naer 't Begijnhof en netuurlijk 't bezoek aan de Corsendonks Hof in Oud-Turnhout!

Wà mijn 't mêeste bij zal blijve, zijn niet de excursies, niet de hotels en de etentjies, mor de aalgehêele gezellighaaid en de saomhorighaaid onder mekaor. Mense van aanderande pluimaozie, met aareg verschillende achtergronde en overtuiging, die daer gewoon drie daege lang heerlijk mè mekaor omgaon. Dà zie je meschie wel 't aalderbeste azze me aan taofel gaon. Iederêen ken aanschuive bij iederêen. Aalle dêelnemers geniete, dà zie je en dat maarek ie. Prachtig, hee! 'k Hoop dan ok van harte vollegend jaer weer mee te kenne en magge. Dan hoop 'k wel van harte de mense d'rbij te zien die nou deur omstandigheeje nie mee konne!

Korsjonnao