

Over paosmaaregpijpies en kerstboute

Deuze keer wil ik 't is hebbe over hoe ovve me met de hôgtijdaege van 't jaer omgaon. Laet 'k is beginne met de Paose. D'r zijn bepaolde eetgewoontes die 'k nooit goed begrepe heb. Dat was zellefs vroeger bij ons thuis al zô. Wij as kaander wisse best dat 't Paosfêest niks met haoze en aaiere te maoke had. Mor met de Paose atte me wel slaoui mèn spekvèt en kregè me zellefs twêê aaiere. Ik kwam hierop toe me onze wekelijkse boodschoppe aan 't doen wazze in de supermart, want gegete mot 'r aaltijd worde niewaer? Zô ok begin febrewaori. Dan hèn me de Korsemis en Oud- en Nieuwjaer aailijk nog maor net gehad. Mor wie schetst m'n verbaozing dat 'r al weer baarege snoeperij legge die naer de Paose heen wijze. Je slaot 'r staaill van achterover as ie ziet wat de middestand verzint om een slaouchie te slaon uit de fêesdaege die d'r aankomme. Zô zag ik toe al weer volop nette mèn paosaaichies, paosstolle en zellefs paosmaaregpijpies legge en niet te vergete de paoshaoze. In prachtig zulleverpepier getruulde seklaode fegure, grôôt en klaain. Tusse haoksies, 'k vingk't aaltijd een snertwaarek om 't zulleverpepier van zô'n aaichie af te peutere. Dan is twêède paosdag ok nog is een uitgelezen dag om een nieuw bankstel uit te gaon zoeke of naer 't nieuwste medèl van oto te gaon kijke, 't graauweert dan overaal van de paosshows. 't Zellefde zie je ok gebeure rond de Korsemis. Dan hèn je 't suntereklaosfêest mèn dikke spekelaos, marsepaain en suikerebêeste net achter je knôope of de kerstetelaozies perbere de daomes alweer te verlaaije om toch veraal een fêestjurrek mèn veul glitterties en frutsels aan te schafte. Voor de manne niks gêên losse knôopies, maor een smoking met een wurreveltjie onder je kin. Eetgewoontes passe me ok aan, gêên blommige aerepel mèn bôôntjies en een ballechie gehak. Neeje, dan wier vroeger de mèn zurreg grôôtgebrochte knijn geslacht en saome mèn lekkere stoofpeerties opgegete. Dà doen me tegewoordig nie meer zô. Nou zitte me aan, aan 't kerstdiner, mèn gevulde kallekoene, kerstboute en kerstcocktails. Onder de korsemisbôôm legge netuurlijk de kerstkedoochies. Nae de fêesdaege slao me mèn z'n aalle aan 't lijne, want de pondjies motte d'r wel weer af. Wat ik met dut verhaoltjie bedoelt? We klaoge stêên en bêên dat aalles duurder wordt en datte me zôôveul in motte levere en ondertusse groeie me uit aal onze klere, zô dik worre me. Mor as ik dan kijk naer onze eetgewoontes, dan denk 'k datte me nog zat in kanne levere voordatte me rede hebbe om te klaoge!

Jan van der Vlies