

‘T LIJKENT WEL ALLEEVEL UITVERKÔÏP

Omdà ’k venochend niks speesjaols om hande had, ging ’k d’n brievebus effe lege. Die bleek bekant vol te zitte met twêê dikke pakke reklaomefolders. ’t Wazze d’r haost veertig. Van aalles wier d’r goejekôÏp aangebôÏje. Van asperientjies van een huismaarek tot de mêêst luxe zaoke wiere d’r aangepreze. As ie die folders mos glôôve, kò je je aaige rijk kôÏpe zô’n kôÏpie was aalles wegges uitverkôÏp, leegverkôÏp, verbouwingsopruiming, bedrijfsopheffing, outlet-prijze enzôô. Ik glôôf hier nie zô in. As ie echt iets nôôdig het, kà je, mor dan mot ie je ôôge wel aareg goed ope houwe, wel een voordêêltjie haole.

Kortinge ...

Afijn, laeter op d’n dag ging ’k nog effe naer de stad. ’t Viel mijn op dà bekant aalle zaoke ok mè grôôte kortinge afferteerde. ’k Vroog me toe af of dà vroeger nou ok zô was, dat ’r aaltijd deur uitverkôÏp was. Nou, bij naevraeg bleek dà inderdaod nie zô, want toe besting d’r een zôôgenaomde ‘Uitverkoopwet’ en daerin was geregeld dat de officiële uitverkôÏp pas nae de Korsemis moch beginne. Volleges mijn was dà voor ons as klant, mor ok voor de zaokeman, veul duidelijker en overzichtelijker.

AangebôÏje preducte ...

Naedat de uitverkôÏpwet wier afgeschaft in 1985, as ’k goed op de hôôgte ben, ontsting de gewoonte om de uitverkôÏp af te stemme op de saaizoene. Dà was ok nog goed te overzien voor aalle pertije. Je wis dat êêst de preducte die nie goed liepe, wiere aangebôÏje en laeter d’n ouwe voorraad. Nou, dà ’s echt historie, want hede ten daege lijkt ’t aalle daege van ’t jaer wel uitverkôÏp. In mijn ôôge hêêl verwarrend, want je wor gedwonge hêêl aareg goed uit je doppe te kijke. In computerzaoke, kleding- en schoenezaoke en ik kan d’r netuurlijk nog veul meer noeme, is ’t prijsverschil tusse gelijke spulle somwaaile wel 40% of meer.

Outletwinkels...

Zô wor ie temet gedwonge om bij aan d’n aanschaf van dure spulle bij verschaaijene bedrijve een offerte aan te vraege. Volleges mijn beurde dà vroeger allêên in ’t zaokeleve, mor as ie nie d’n taail in wil gaon, mò je meegaon mè je tijd aandere bè je een dief van je aaige portemonnee. Je kan d’r veul geld mee in je zak houwe. Dà’s in een tijd waer ’t ekenomisch aamel nie zô meezit, de regering flink mò bezuinige en je pesjoen, uitkering of lôôn nie meer

stijgt of zellefs flink achteruit gaot, voor de mêêstes wel hêel aareg belangrijk. In ons baggerdurrep zag 'k nou ok al twêê outletwinkels in de Kaarekbuurt: êên van modehuis Klaain en êên van schoenewinkel Van der Vlies. Veul voordêel toegewenst in de uitverkôpchaos!

Piet van Grietjes