

Met 't kroiwaogentjie aerepelschille ophaole

M'n aalderêeste baontjie was schilleboer. 't Leste wà'k gedaen heb in 't arrebaaidzaome leve: friekedelle bakke. Hoe 't êéstgenoemde zô gekomme is? Aailijk kwam 't deur 'n paor jaer ouwere buurjonge. 't Was z'n lust en z'n leve wat rond te scharrele bij d'n boer. Dà was Jaop van der Laon, een boer tegenover de febriek van Vossies in Wijk A. Op 'n dag kwam Jan, zô hiettende de buurjonge, me roepe of ik met hum mee wou gaon naer d'n boerderij. De koeie mosse verbrugd worre. Ik kon daer mooi mee hellepe. 'k Hà gêên flauw idee wà verbrugge was, en van koeie mos 'k niks hebbe. 'k Vong 't mor grôôte, lompe bêeste waer ie beter bij uit de buurt kon blijve. De viervoeters zalle best ok zonder mijn op z'n plek zijn trecht gekomme. Boer Jaop hieuw, zôôas gebruikelijk in die jaere, ok vaarekes. Nog van die in de modder vroetende en rondtollende bakbeêeste. Die zeuge en bigge keke nie zô naauw bij wà ze op t'r bordtie kregre. Veul van wà ze naer binnene slobberde, wier geleverd deur 'n aanderen boer; de schilleboer. Deuze haolde bij de mense aan de deur de reste van groente, brôôd en aerepelschille op. Hij betaolde nie zôôas de lorreboer 'n klaainighaaidjie, mor nam aalles voor niks mee. D'n boer betaolde de schilleman uit voor de geleverde waor.

Jan, zôôas gezeed, kaaind aan huis bij d'n boer, zag 'r wel brôôd in. Voor de twêêde keer wier 'k deur 'm uitgenôôdigd om mee te waareke. En verempeld, deuze keer gong 'k met 'm in zaoke. Twêê kroiwaogentjies, 't mijne stao nog aaltijd bove op zolder, diende as schillekarrechie. Azze me de karrechies vol hadde mè schille, brôôdreste en aander keukeafval, gonge we naer boer Jaop. Netuurlijk hè 'k is goed rondgekeke toe 'k toch op d'n boerderij was. 't Brôôd gong naer de kippe, mor 't aaldermêeste gong naer de vaarekes; die lustte host aalles. En wij? We kregre een habbekrats voor onze 'kôôpwaer'. Hoelang dut aalles geduurd het zou 'k nie meer durreve zegge. Werschijnlijk zal 't wel net as de kinderspellechies die we in die tijd speulde, aareg tijdsgebonge gewist zijn. Nie lang dus...

'k Vraeg me wel-is af waerom de schilleboer is verdwene. Zal 't te waainig opgebracht hebbe? Zal 't om hygiënische redene weze? Je weet ommers nooit wat 'r met de voedselreste is uitgehaold. Voor ie 't weet breekt 'r onder de varrekes 'n ziekte uit en motte d'r weer hêêle stalle geruimd worre. 'k Mò nou êést effe de G.F.T.-ton op straet gaon zette. De mederrene schilleboer kom zôô langs met 'n grôôte gele vrachtwaoge om de groentonne te lege. Wat die friekedelle aangaoet? Dà vertel 'k laeter nog wel-is!

Besjoan