



De bakkerswinkel van Engel Jan Sonneveld te Baanhoek.

Een oude foto langs de dijk van een van de vele vroegere dorpswinkeltjes. Adres D 75, nabij 'De Engel'. Bakker Sonneveld verkocht vanuit deze zaak zijn brood. De bakkerij was gevestigd in het onderhuis van het pand. Op de wagen lezen we de naam van de bakker en zien we dat hij niet alleen brood bakte, maar ook banketbakker was. Later verhuisde Sonneveld naar de Oranjestraat en nam bakker Alblas de zaak over. Misschien herkent u nog personen op de foto? Laat het ons weten! (info@historie-sliedrecht.nl)

DURREPSGENOTE

Wijle Wim Bos schreef twêê boeke mèn 'verhaole over mense uit Slierecht'. 't Êêste (uit 1996) hiet 'Dorpsgenoten', 't twêêde (1998) het als titel 'Met Sliedrecht verbonden'. Toen ik aalle twêê de boeke in de bibeletheek van d'n Historische Verêêniging zag, herinnerde ik me ze ok weer en viao internet hèn 'k ze kanne kôope. Zôn 150 markante Brijhappers komme in de boeke van Bos langs. Veul beschrijvinge gaon over mense van de zôgenaomde 'baggeraodel'. Nie zô gek netuurlijk,

want Bos kwam zellef ok uit dien hoek. Maor 't mot gezeed: ok veul aandere loi uit Slierecht krijge aandacht.

Aal deurblaorend doch ik dat 't best aerdig zou weze om de serie verhaole over Slierechters een vervolleg te geve. Nie gelijk in een boek of zôô, belnêënt, we zouwe kanne beginne met 'r elleke keer êên of twêê in ons clubblad centraol te stelle. Ik doch 'r effentjies over, mor as zôôveul ideeë gong 't op de plank: tijdgebrek, mor ok wel 'n bietjie de vraeg wie of 'r dan aan bod zouwe motte komme. Ik ken wel 'n paor markante Slierechters, maor de mêêstes werschijnlijk niet.

Dà bleek wel toe 'k in de krant 'n in memoriam las van Trees Sonneveld. Trees – sting onder de kop – was een Rôôje Vrouw van 't êêste uur en bleef tot 't lest toe maotschappelijk betrokke. 't Kwam deur de vekansietijd (meer tijd om de krant te leze), maor ok deur de jaertalle. Trees is in 1929 gebore en as ie dan Rôôje Vrouw van 't êêste uur wor genoemd, dan was ie d'r vroeg bij. Bovendien hê 'k ok zellef nog wel wat met de sosjaole demecraosie, dus ok die link was gaauw gelege.

Tot m'n verwondering las 'k dà Trees in Slierecht is gebore en daer – tò ze begin jaren 50 trouwde – ok ruim 20 jaer hê geweund. Heur ouwelo, sting in de krant, wisselde tijdes de crisisjaere d'n brôôdkar in voor 'n bakkerij mè winkel. Bakkerij Sonneveld? Die kan 'k nie zô gaauw thuis brenge. Ik ken wel 'Sonneveld Bakkerijgrondstoffe' in Paopendrecht, mor d'r gao nie gelijk een lichie braande. Zoeke dus ... in de ouwe foto's van onze verêêniging ving 'k 'n êêste bakker Sonneveld op Baanhoek en een laetere in d'n Oranjestraet (hoek Ypeijstraet). Op d'n Baanhoekfoto staot 'n aerdige groep mense voor 'n paerdekar met 't opschrift: 'G. Sonneveld – Brood en Banketbakker'.

Heur broer (d'n êênigste Sonneveld die ik ken in Slierecht) bevestigt wat ik intusse weet. Trees was hum ouwere zuster. Of Trees ok op de foto voor de brôôdwaoge staot? Zou zôô-mor kanne. 't Kranteknip sel gao weer in de map ... voor laeter as 'k echt waarek ken maoke van 'n durrepsgenote-vervolleg!

Gert