



Lekker uitleven in speeltuin 'De Woeste Weide' te Sliedrecht

De eerste kinderboerderij in Sliedrecht was midden jaren '70 op een terrein tussen de Thorbeckelaan en de De Savornin Lohmanlaan. Nu vinden we in het Burgemeester Feitsmapark, sinds het begin van de jaren tachtig, de naar gravin Charlotte van Bylandt, ambachtsvrouw van Sliedrecht, genoemde kinderboerderij. In het park treffen we ook het Natuur- en Milieueducatiecentrum 'De Hooizolder' aan. Op de plaats waar eerst een simpel grasveld was, waar je fijn kon voetballen en picknicken, is nu de natuurlijke speeltuin 'De Woeste Weide' aangelegd. Breng ook eens met uw kinderen of kleinkinderen een bezoek!

Súpergoud! Waer of nie waer!?

Aaindelijk , aaindelijk! Wat 'n mooi weertie! Wà ken 'n mens daer naer opsnakke as 't graauw en somberties is. Mor nou 'k dut schrijft, hèn me niks te klaoge. 'k Was venochend al vroeg wakker. Mèn verbaozing hèn 'k zitte te kijke naer 'n spinnenweb dat aalsmor mooier zichbaor wier in de opkommende zon. 'k

Het 'r gaauw 'n mooie foto van gemaakt en op de laptop uitvergrôôt bekeke. Wat een nauwkeurighaid en wat 'n percisie. Wat een waarek en wat een 'n geduld voor zô 'n klaain bêêsie. Faailijk is 't 'n wèrel Prestaasie!

Eveveul plezier beleef 'k aan de blomme in de tuin. Hoevel roze hebbe d'r gebloed deuze zeumer? En hoevel hortensiao's? De fuchsiao's doen 't ok weer aareg uitbundig. Hoevel jaer hèn me die al over wete te houwe? 's Winters laete ze aal d'r blaajchies vaalle en staon ze voor dôôd in de graozie. En nou? 'k Telt 'r mèn gemak over de honderd van die prachtige belleblommechies in en d'r legge al tientalle verlepte onder. De blommemande en potte krije ellek jaer aandere gekleurde êênjaerige blommechies. Dut jaer is dat rôôd, wit en blaauw. Wat een vreugde en plezier geef dà daegelijks. In de verte hore me gezellige gitaorklanke. Een schilder staot in de buurt op z'n stelling vrolijk te fluite. In 'De Woeste Weide' zijn wel meer as honderd blije kaainder aan 't speule.

Toch zà me laeter de zeumer van 2012 herinnere mèn veul andere dinge. De verbijstering om de tegevaallende voe balrizeltaote en de verbaazing over de teleurstellende uitslaoge in de Tour de France. Mor veraal overheerse de schitterende prestaasies van de Nederlanse sporters op de Olympische Speule in Londe. 't Lijkt al weer zô lang geleeje, mor wat hebbe de Britte uitgekapt met dien openingsceremenie. Onwerschijnlijk wat 'r aamel te zien was. Onnaevollegbaor! Azze wij echt in '28 de speule wille orgaonisere, en nèn zô goed voor d'n dag wille komme, magge me nou wel alvast beginne. Wà zij me trots op onze sporters. Wat motte ze d'r veul voor gedaen, mor ok voor gelaete hebbe. Wat hebbe ze ons d'r ongelôôfelijk veul plezier mee bezurregd. Ranomi met 'r drie gouwe medallies bij 't zwemme, die surfer van Texel, de hockeyers, die wielrenster en veraal die Epke Zonderland aan de rekstok. Aal die andere dêelnemers wou 'k mor nèn zôveul eer geve, ze hebbe tópprestaasies geleverd. Twintig medallies! Dà 's ommers geweldig

voor ons klaaine landjie! Ze hebbe ons aamel 'n bietjie 't gevoel
gegeve dà me ók gewonne hebbe. Zeg nou zellef, op zô'n
mooien dag as vendaeg lijkt aalles wel van goud te weze.
Súpergoud! Waer of nie waer!?

Korsjonnao