



Schuilen voor de regen op het Merwedeplein ... (1023)

Kader:

Met elkaar onder de luifel van de Bondsspaarbank. "Kijk die mensen eens blij wezen!", hoor ik Jan van der Vlies zeggen. Schuilen voor een regenbui tijdens een braderie. Het Merwedeplein, aangelegd beginjaren '70, betekende een grote ingreep voor de omgeving. Daarbij maakten de Hakkenesseschool (Gereformeerdeschool) met het daarbijhorende schoolhuis, de Schoolstoep, de Boerenstoep - de doorbraak in die tijd naar de Uitbreiding - plaats voor een nieuw winkelcentrum met o.a. de HEMA. Intussen heeft het plein al een aantal reorganisaties ondergaan en hebben diverse zaken, waaronder de Bondsspaarbank plaats gemaakt voor andere winkels.

Een Kwakkelzeumer

As ik êên onderwaarep mag noeme waer ie aaindelôôs over ken praote, dan is 't wel over 't weer. Dà 's netuurlijk gêên wonder, want zegge me hier nie dat 'r niks veraanderlijker is dan 't weer? Dat doi naer mijn smaok op varriaosie. D'r zijn lande in de wêreld die vaste tije hebbe van de saaizoene zôôas d'n drôôge en de natte moesson. Of aan de Noordpool waer 't be-kant aaltijd winter is en maor een kort pôôsie zeumer.

Nêênt, bij ons niks gêên vastighaaid, 't ken vrieze en 't ken dooie. We noeme 't voorjaer, zeumer, haarefst en winter, maor somtijde is 't in 't voorjaer al zeumer en in de zeumer lijkt 't soms wel haarefst. 'n Rechtgeaerden Hollander levert op deuze omstandigheeje netuurlijk 't nôôdige kommentaor en voor hum is 't nooit goed. Mor denk 'r is over nae, is 't aagelijk wel zô aareg?

Toegegeve, as 't vekansietijd is en we weune een paor weke in een huisie van tentdoek op een camping, dan is 't aareg aerdig as 't zonnechie d'r ok bij is. Ik zel de leste zijn die aal die hard-waarekende Nederlanders, die een paor weke aan de vrijhaaid magge ruike, dat misgunt. 'k Weet 'r ok van dà wij een weeksie gonge kampere en dà me twêê regenboichies hadde, êên van drie daege en êên van vier daege. As ie dan een paor kaander bij je het, die d'r aage, weer of gêên weer, tóch wel vermaoke, dan mò je as ouweloï mor is perbere ze iederen ochend weer wat drôôgs aan te geve.

Maor toch, hee! Toch is dat hêêl wat aanders dan in een land te weune mè bevôôbeld een waarevelsturremsaaizoen. Mense die aaltijd de zurreg hebbe dat hêêl d'r boeltjie zôômaor de lucht in ken gaon. Of wat te denke van een streek waer ieder ôôgenblik de wêreld kan gaon schudde en in een paor minute aalles wat 'r staot plat gaot? Dan is 'r dikkels ok nog de kans op een tsoenaomie! Hoe aareg dat is, daer hebbe me de beelde nog

wel van op onze ôôgprint. Op hoevel plekke op de wèrld is 'r spraoke van grôôte drôôgte met as gevolleg honger en gebrek? Wat te denke van aal die oorlogge die 'r gevoerd worde? Kortom lieve mense, wà kanne me aailijk blij weze in ons aaige kikkerlandjie mè z'n wisselende klimaot.

De weermanne en -vrouwe voorspelle 't weer nie, maor ze houwe d'r aaige aan weersverwachtinge en dà's maor goed ok, want 't is dikkels pappe en nat houwe en aan moppere gêên gebrek. Of 't aaltijd op z'n plek is? Daer twijfel ik aan!

Jan van der Vlies