



De winkel in scheepsbenodigdheden van de familie Van der Waal.

De winkel was gevestigd bij De Wiel die ontstaan is tijdens een dijkdoorbraak in een ver verleden. De bocht ter plaatse in de dijk herinnert nog aan het voorval. Lange tijd vormde het wattertje, dat via een bruggetje was over te steken, een idyllisch plekje. In de vorige eeuw werd De Wiel gedempt met huisafval. De naam werd behouden met het vernoemen van een nieuwbouwstraat naar de vroegere waterplas. Sinds kort is De Wiel weer in ere hersteld. Een gedeelte werd uitgegraven en een nieuw brugje over het water werd geplaatst.

Tevaallig?

In d'n aflevering van vleece week van onze diëlectstuksiesreeks schrijft Piet van Grietjies dat ie bij 't leze van een verhaol over 't ankerterraain in 't clubblad van de verëêniging gelijk mos denke aan de winkel van Jan van der Waol bij De Wiel. Hij verhaolt wat een week êêder in De Maarewestreek sting over

de glaoze ruit van die winkel. (Piete stuksie was al langer in ons bezit. Dat 't bekant saomeviel was puur toeval! K.L.v.G.)

Zellef ben 'k bij De Wiel (A 594) gebore, mor ik herinner me nie zôoveul van d'n omgeving. Kort nae de wotersnôôd, ik was toe bekant drie jaer, zij me verhuisd naer d'n Ouwe uibraaijing. Dat 'r dus 'n winkeltjie mè scheepsbenôôdigdheeje een paor huize van ons af sting, is me hêêlemael ontgaon.

Maor wie 't verhaol over de bezondere ruit van die winkel hê geleze, is 't mè me êêns dà je je aaige af ken vraege of toeval bestaat.

Op de foto, bove 't verhaol, zie je mevrouw Van der Waal-Visser saome met heur vier zeuns. Heur man overljdt in 1958 en zij zet de handel voort.



Achter mevrouw Van der Waal is de winkeldeur te zien. De naam van winkelier J. v.d. Waal staot 'r in gegreveerd en ok zijn anderaande scheepsbenôôdigdheeje te herkenne (een boei, een anker, windvaone, een kompas). Prachtig.

Vier jaar laeter verkôop ze de winkel en verhuist 't gezin naer Dordt. De vollegenden aigenaer laet de deur zitte, want ok hij doet in skeepsspulle. 't Gao goed met de zaoke en de nieuwen aigenaer verhuist naer 'n grôoter pand. De winkel wor verbouwd tot een weunhuis.

Intusse zijn de Van der Waole weer truggekomme naer Slierecht en twêê broers perbere de ruit van de beweuner te kôope. Die voelt daer nie veul voor. Mor bij 'n vollegende opknapbeurt van 't huis wordt de deur toch vervange en verdwijnt naer de schuur.

Daer blijft ie staon tot d'n aigenaer 'm kedo doet aan z'n schôondochter. Die hiet ok Van der Waol, mor is gêên familie van de twêê broers. As 't huwelijk strandt, neemt de exschôondochter d'n deur mee naer Rotterdam.

Eên van de broers Van der Waal volgt pas geleeje een cursus in Rotterdam. Nae de les praot ie nae met d'n instructeur. Die vertelt in Slierecht geweund te hebbe en blijkt de man te weze die de winkeldeur kedo dee aan z'n voormaolige schôondochter. Heur adres wor gaauw achterhaold en 't luk de broers om heur te verlaaije om 't glaspeneel aan heullie te verkôope.

Toeval; dà zij ok Van der Waol hiet ?

Toeval; dat d'n instructeur in 't zellefde huis hà geweund as de familie Van der Waol?

Toeval; dat ik nét als Piet van Grietjes dut 'n prachtig verhaol vingt ?

Ik glôof 'r niks van!

Gert