



Een foto die bijna 60 jaar oud is ...

Bijna niet meer voor te stellen. Varen met een bootje over de Stationsweg. Op de achtergrond nog aanwezig de goederenloods. Iets meer naar voren het nog oude viaduct over de weg. De watersnoodramp van 1953 bracht onnoemlijk veel leed. Dit voor mens en dier. Denk nog maar eens aan de vele mensen, die het water in huis kregen. Aan hen die huis en haard voor weken moesten verlaten. Of aan de vele dieren die verdronken. Gelukkig werd de poes wel gered. Nog wat angstig rust ze in de armen van haar redder.

Watersnôôd in Slierecht

Een maaisie van 'n jaer of acht was 'k in '53. De kaarekklokke loijde d'n hêele tijd midde in de nacht. 't Was spannend, dà voelde je wel. D'r raosde een vrêeselijke sturrem over ons land. 't Was nog springtij ok. As kaaind in Slierecht groeide je op mè zukke taareme. Ok al weunde je vaailig binnendijks, je hoorde meermaole per jaer de verschrikkelijke verhaole over de huishouwes die 't waoter in huis hadde. Dat 'r een verschil zat

tusse eb en vloed in de revier van zô 'n aanderhaaleve meter, vong ie hêel gewoon. Dat zag ie twêê keer per dag bij de haove, in 't Middel- en Klaaindiep en aan de Singel. 't Zwembad, dat faailijk in de haove dreef, gong gewoon mee op en neer met 't tij. Bekant iederêên hà wel familie aan de revier, d'r wazze ommers nog mor een paor straete op de Nieuwe Uibraaijing. Bij de fietsewinkel van opa Van der Vlies konne me dikkels heerlijk speule op 't lêêgeb van de Gantel. Mor nou? Nou was 't mêênes. Zurrege om 't hōoge waoter! Zurrege om de revier!



Waotersnôôdmeseum

Vleede week wazze me in 't Waotersnôôdmeseum in Ouwerkaarek op Schouwe-Duiveland. INDRUKWEKKEND! Daer zou iederêên is 'n keer naer toe motte gaon. In vier kollesaole caissons zie je en hoor ie van aalles over de ramp. Êelijk en integer wordt die verschrikkelijke ramp herdocht. In Zêeland zijn aareg veul mense en diere verdronke en huize verdwene of beschaedigd. Daer wazze de gevollige veul en veul ingrijpender as in Slierecht. Van veul getroffe plaetse hebbe ze daer grōote, dikke ordners mè foto's. Van Slierecht? Niks! Dà ken netuurlijk

niet, hee. We hebbe beloofd dà me aalles wat 'r bij de HVS aan foto's is, ok daer terecht zal komme. Wie wil ons daerbij hellepe? D'r gonge al geruchte dat 'r in 't Slierechs meseum weer een tentôönstelling over ons Baggerdurrep gao komme waer ok aandacht besteed zel worde aan de waotersnôôd. Wie weet komt 'r ok een boek over. 't Is strakkies al weer zestig jaer geleeje. Daerom onze vraeg: duik is in dien ouwe schoenedôôs mè foto's. Kijk is in de fotoalbums van vroeger. Assieblief, assieblief, hellep ons. D'r is al veuls te veul weggegooid of verdwene. Breng aalles bij de fotowaarekgroep, zôôdà Slierecht straks een beeld het van wat 'r toen gebeurd is. U krijg aalles gelijk weer netjies trug. Gooi nooit foto's weg, mor denk aan de Historische Verêêniging! Heb u wat? Mail uw fotochies dan naer Aort van den Dool. a.dool71@upcmail.nl Hij zurregt dat aalles netjies behandeld wordt. Denk aan Slierecht, mor denk ok aan dat indrukwekkende Nasjenaole Waotersnôôdmeseum! Bij voorbaot hartelijk dank!

Korsjonno

