

Verhaal 1032:

Bekant aaltijd aan 't end van de week kijk ze in d'r agendaochie. Dan schrijf ze kaorte voor de jaeriges van de kommende week. Verbaosd kijk ze nou naer de volgekraabbelde aantekeninge van d'n afgelôope week. Maondagmiddag naer de fotogroep in 't Onderhuys, dinsdag hêel d'n dag met De Vrouwe van Nu naer Amsterdam voor 'n (geweldige!) voorstelling van Karin Bloeme in Carré. Op woensdagochend 'n computerles mè vier vrouwe bij heur thuis (hêel leerzaam, John!), op donderdagmiddag de Waarekgroep Diëlect ok bij heur thuis (aareg gezellig) en op zaeterdagochend een workshop schrijve in de bieb. Tussedeur ok nog twêê keer zwemme bij D.W.F. en vier keer naer Waerthove en 'n keer op ziekebezoek. Ze schudt 'r hōd. Gêen wonder dà ze tegewoordig wel is zegt: “ 'k Voel me 'n bietjie moe!” Nêent, d'r aage moeder hà nooit 'n agenda. Die had 'n vast petrōn in d'r hōd: Maondag, wasdag. Dinsdag, strijke en verstelle. Woensdag, bove waareke. Donderdag, de kaomer en 't keukentjie en op vrijdag hêel d'n buiteboel.

De kommende week lijkt wà rustiger te worde. Oh nêent, kijk nou toch. 'n Maondagochend komt de verwaaremingsman, 's middas naer 'n verjaerdag. Dinsdagmiddag naer Liene verjaerdag en op donderdagaevend naer de H.V.S. voor 'n heerlijk aevendjie mè Woute én de prizzentaosie van 't boek Baggertaol en Meulepraot dat ók in 't Nederlans verschijnt. Oh ja, op vrijdag is ze zellef jaerig, gelijk met Aodries en Janne. Net as ieder jaer verbaos ze d'r aage d'r over dà ze die drie jaeriges zō aerdig vingt. Zal d'r dan tóch wat waer weze van die astrelogische voorspellinge, of is aalles toeval? Ze glôf 'r nie in en daarom lees ze ze juist, zeg ze aaltijd. Êen van de veule, kromme riddenaosies van d'r, volleges d'r man.

Naome, nè zō tevaallig? Op 'n recepsie kwam ze is aan de praot met oud-burregemêester Kleiwegt. Die was stomverbaosd dà ze Korstiana hiet. Hij, Corstiaan, had aaltijd gedocht dat die naam veraal rond Velze en IJmuide voor kwam. Bij z'n komst naer Slierecht was tie verrast dat hier een wethouwer Korstiaan Blijenberg waarekzaam was en van Korstiana had ie nò nooit gehoord. Bij een sportuitwisseling in Duitsland mosse ze is heullieze naam duidelijk en voluit opschrijve. De Duitsers viele bekant temet van d'r stoel van verbaozing deur heur naam. Deur die mooie voornaom? Belnêent! Deur dat klaaine woordtie 'van' in d'r achternaom. Of ze soms écht van aodel was? Netuurlijk hē ze toe gespeuld van wel, mor kon 't nie lang volhouwe. Ze zou 't wel aareg leuk vinge as aalle Korstiana 's d'r aage is zouwe melde. Zeker as 't ok nog is schorpioene zijn!

Korsjonno