

Boiëraodar

Somwaaile is 't nie makkelijk om ietewat nieuws te verzinne waerover ie een verhaoltjie zou wille vertelle. Neeje, zô af en toe dan hê je host of hêemel gêên insperaasie om te schrijve en toch mot jie, omdà je vendaeg of maarege weer aan de beurt ben aan d'n bak. Nou wil 't gevaal dat 't vemiddag, op wat 'n aerdigen dag hà motte weze, aokelik naor miezert. Omdà m'n vrouw heur vrijwilligerswaarek in meseum "D'n Kopere Knop" mò gaon doen, hê 'k is eefies op boiëraodar.nl gekeke hoe ovve de zaoke d'r voor de êêste paor ure voor staon.

't Beloof nie veul goeds te weze voor de rest van d'n dag à 'k op drie uur veruit geklikt het. Niks as grijze gebieje die over 't schaarem vâ me kepjoetertie vliege. D'n êênen boi is ons durrep nò nie gepesseerd, of d'n aore komp 't beeld in gehuppeld. 't Is aailijk 'n bietjie raor. Van de manier waerop die boiëwolleksies vlak voor je neus verbij komme schiete, mè schoksies en ruksies of horte en stôôte, zou ie bekant vrolijk of blij motte worre. Mor niks is minder waer!

't Is temet om te janke as ie is naegaot hoevel mense d'r in deuze tijd van 't jaer nog op de camping of in d'r carrevannechie haarestvekansie zitte te viere. Nou ja, viere? Bij iets viere, dan mot jie toch drek denke aan vrolijkhaaid of 'n fêêsie, mor ik kan van dut takkeweer gêên waareme gevoeles krijge en 'k vraeg m'n aaiige mè recht af van wie wel.

Voor d'n aerdighaaid hê 'k nog is iets beterder op die site over 't weer gekeke. 't Zel d'r nog veul beroerder aan toe gaon as datte de beelde me hebbe laete zien. D'r sting te leze dà dien boiëraoder die klaaine druppeltjies van de motregen gêênêêns kan waerneme. Dus watte me gezien hebbe, die grijze, dà zijn enkeld boië waer echte droppels uit vaalle. Giet- of stortboië en wollekbreuke die worre met 'n blaauw of rôôd kleurtie aangedoid.

Daerom zel 't hêel de middag wel huile met de pet op blijve. D'r is êên geluk, nae regen kom zonneshijn, mor laete me veraal ok nie vergete dà je met 't vedder in 't jaergetij komme makkelijk van de regen in d'n drup kan verzaaile. Je kan 't glôôve of nie, mor trewaail dà 'k dut stuksie hê zitte schrijve is 't me toch gaon giete! 't Is bar, nie nermaol meer. En ik mor denke dat 't wel mee zou vaalle met de nattighaaid. Fout dus! Mooi hoor aal die mederrene hullepmiddele voor 't weer te bepaole. Jammer genogt zitte ze d'r nogaal is naest!

Huib Kraaijeveld