

In m'n jongesjaere was 't in de wintertijd vaste prik om per spoor te raaize. D'n tijd van de stôomloketmetieve was net verbij. De traaine wazze toe nog groen. Zellefs om mor allêên op 't perron te magge lôôpe, hà je nog 'n kaartie nôôdig. Nou ja, as ie 'n paor cente neerlag bij de man achter 't leketjie hà je binne 'n paor telle 'n kertonne, lichbruin toegangsbewijsie. Gong ie, zôôas ik, naer Dordt, dan hà je 'n maondabbennement. Hêêl simpel! Zellefs as ie 'n bietjie laet was om d'n traain te haole, was ie rap ingestapt.

Onderlest gong 'k mè vier oud-collegaos met d'n traain naer Laaije. Gelukkig wier d'r deur iemand anders voor de vervoersbewijze gezurregd. Mor goed ok, want m'n ov-chipkaart waarek nog voor gêên meter. Zôôwat 'n jaer geleeje heb 'k me laete aanpraote dà zô 'n gevaal ommisbaor zou weze in de kommende jaere. Met hullep van Google hè 'k 'r mor êên voor Korsjonnaos en mijn aangevroge. Dà liep, om in stijl te blijve, as 'n traain. Bij 't kaartie zat 'n mooien brief hoe of 'k vedder mos handele. 'k Mos tanke bij Basse en daer kò je 'm activere. Mooi dat 't nie lukte! Nou ja, zôôvel haost hadde we d'r nou ok weer nie mee. Toe me is op de fiets in Dordt wazze, konne we 'm gelijk bij 't stesjon wel effe activere. Mis, d'r ontbrak 't juiste briefie om de gegeves te verwaareke volleges de spoorbeambte. Aandere keer beter. Ik gebeld naer 't kentoer voor naedere aanwijzinge. Binne de kortste kere weer een nieuwen brief. Vlotte mense daer!

'n Maond geleeje mosse we boodshoppe doen. Doch 'k nog net op tijd aa m'n ov-chipkaartie én d'n brief. Op 't Winklerplaaïn zou 'n segaorezaak weze waer ze aalles van activere afwisse! Tot onze verbaozing was die winkel opgedoekt. Nou ja, dan mor bij de supermart! 't Maaisie achter de baolie was aareg behulpzaam, mor wà ze ok perbeerde, de kaart was – zellefs met de aanwijzinge – niet te bewaareke. Jammer, mor in d'n brief sting dà me nog tot end december de tijd hadde.

Vorige week was 't aerdig weer. Ik waogde 't om naer 't stesjon in Dordt te fietse. Ov-kaartie mee, brief op zak. Ben 'k ter hôôgte van de vuilverbraanding, begint 't me donker te worre. As de wiedeweergao rechtsomkeert gemaakt en voor de boi losbarstte, was ik weer op stal. Neeje, op 't nieuwe vervoersbewijs rust voor mijn gêên zegen. We hebbe nog 'n klaaine maand en van opgeve wille we nie wete, mor 'n perronkaartie of 'n retourtie naer Gurrekum aan 't leket was jaere geleeje tóch simpeler!

Besjaon