

## **Beginnechie mè nieuwe ginnersaasie bakstoepe**

Een hortie geleeje fietste ik naer Paopendrecht en dan rij ik graeg viao de Maotena. Dat is nog een stuksie Paopendrechtsen dijk waer ze nog niks aan verrinneweerd hebbe. 'k Doch bij m'n aage: "Zô was 't vroeger in Slierecht ok". Niks gêên mederne gebouwe, allêên ouwe, goed onderhouwe dijkhuisies; dikkels aagendommechies, een bietjie rommelig maor gezellig en sommiges mè laailinde voor de deur. Wà me daer 't mêêste opviel, wazze de soms diepe bakstoepe. De raomde zitte temet tot haaleverwege in d'n dijk. 't Is aareg interessant om te zien hoe in de lôp van de êuwe d'n dijk, in de strijd met 't waoter om in de polder drôôge voete te houwe, verhôôgd is. Want 't zal nie zô zijn dat die huisies gebouwd zijn met een bakstoep d'r voor. D'n aerdighaaid is dà je d'r as 't waere een bietjie de leeftijd van de huize aan kan afleze: hoe dieper d'n bakstoep, hoe ouwer 't huisie!

## **Prakkezaosies**

Aal fietsend zat ik m'n aage af te vraege: "We hadde vroeger in Slierecht toch ok zat huisies, en soms grôôte pande, met een bakstoep?" 'k Denk bevôôbeld aan d'n boekwinkel van Joris van Wijngaorde in de Kaarekbuurt en 't pand van Aort Nieuwpoort, d'n architect in wijk C. Die hadden 'n hêêle grôôte bakstoep. Ok 't huis waer Jan Boer de smid weunde aan de Revierdijk had een aareg diepe bakstoep. Zouwe d'r nog overgebleve zijn? 'k Denk dà ze met d'n afbraok van de oorspronkelijke lintbebouwing van d'n dijk zô stiekempiesweg aamel verdwene zijn en dà je d'r met een lantaerentjie naer mò zoeke om d'r nog êên te vinge. Azze me vroeger as kaander wegkruipie deeje, wazzen 't van die leuke lôôsies om ie aage in weg te houwe. Wat is 'r toch een hôp van 't oorspronkelijke en amparte verdwene, hee? Aagelijk wor 'k 'r nie vrolijk van as 'k ziet hoe ze de Revierdijk tegewoordig aangeklêêd hebbe. Gêên bakstoepe meer, maor hier en daer van die gegalvaoniseerde brugchies.

## **Kneuterighaaid**

Is 't nou allêên mor kneuterighaaid as ik zeg dà 'k aal die klaaine winkeltjies en huisies met de raomde in d'n dijk zô mist? Laet 't zô maor weze, mor de sfeer die d'r toe hong die ving ik nie meer trug. As ik nou over de Revierdijk fietst dan mò 'k diep i m'n geheuge graeve om te wete waer 'k aareges ben! 'k Vingk 't jammer! Maor dut is gelukkig nie aalles! Nae de leste opknapbeurt van de Kaarekbuurt is t'r al weer een beginnechie gemaokt met een nieuwe ginnersaasie bakstoepe, gao maor kijke!

Jan van der Vlies