

## Goeje Tijje komme d'r weer an!

Nêênt, we gaon 't nou nie hebbe over hoe mooi 't vroeger was, die aareksies in 't Middeldiepie. Praote over de lol die me hadde in 't zwembad in de haove of in 't gymmestieklekaol. Dan 'n praotjie over 't Kaarkerak? Waerom zalle we dà doen? Waer motte we 't dan is over hebbe? De pisbak bij de haove of die bij de Ôôster- of Westerbrug? Dà wor nie zô 'n fris verhaol, zeg nou zellef. Dan 't Thaoliao-theaoter, 't uitgaonsgebeure van Slierecht in al weer lang vervloge jaere. Och, laete we mor wat aandere bedenke.

Je mot al rond 1900 gebore weze om nog te kenne wete dat de plek die we nou d'n 'Ouwe Uibraaijing' noeme, toe nog besting uit griende, vaergeule en 'n paor zandbanke. Nou, die mense zijn zellefs met 'n lantaerentjie nie meer te vinge. 'Slierefruit' wier de nieuw aangelege weunwijk in de volleksmond genoemd. De vooruitgang van 't durrep Slierecht zôôgezed. De loi die in d'r dijk- of stoephuisie bleve weune, hadden 'n aandere uitleg: 'De lege bordebuurt'. "Mooi weune met 'n deurtrekplee, mor schraolhans as keukemêester!", wier d'r smaolend gezed.

Die 'Nieuwen Uibraaijing', laeter nae de komst van de straete binnedijks 'Ouwe Uibraaijing' gehiete, en nou al weer gedêeltelijk rijp voor de slôop. Wà zeg 'k? Al voor 'n dêel afgebroke en opnieuw opgetrokke! Jaot, de tijd gao mor deur en deur. Mor wat nou? Hebbe we 't asnog over die huizebuurt tusse de Wester- en Ôôsterstraat? Zouwe we 't toch nog bekant gaon hebbe over de Singel en Bellevue, d'n êênigste gelegenighaid waer ie as mens van buite 't durrep ooit kon overnachete. Oh, hê 'k nou alweer te veul gezed? Wà zouwe we leuk kanne kletse over 't petathoksie aan de haove en dat in de Willeminaostraet ...

De maaidemart! Hoevel rondtjies lang zouwe we daer, aal praotend, weer kanne lôôpe en herinneringe ophaole? Och, we zalle 't mor effe laete ruste. Mor toch ... Hoe leuk zou 't niet weze om effe schooljaere aan de Da Costaschool en d'n Openbaore Mulo op te haole en d'n haove van vroeger nog is voor de gêest te haole? Vaere met 'n kaono deur 't Klaaindiepie langs de bosse hoepels. Wat 'n kans laete we toch legge! Och, denk mor aan 't tillevisiepergrammao 'Goeje Tijje, Slechte Tijje'! De 'Goeje' komme d'r an!

Vanaf zaeterdag 21 jannewaori gao me, mè z'n aalle, in 't Slierechs Meseum bij d'n tentôönstelling mè foto's van d'n Ouwe Uibraaijing, over van aalles en nog wat praote en herinneringe ophaole! Kom ie ok?! Tot ziens dan mor, hee!

Besjaon