

De zonnebril op de neus. Mot ok wel! Een lekker zonnechie schijn me recht i m'n ôôge. In de verte zie 'k 't kefé van Boereklaos. Mè lange slaoge gao 'k rechtoe, rechtaan af op 't glaosie punch dat daer vast wel voor me klaor zal staon. In gedachte zit 'k al aan 'n taofeltjie te geniete. Hà 'k dat mor effe gelaete. Met 'n dreun kom 'k op m'n achterste terecht op 't ijs. Tja, die scheur zat al daege daer op diezelfde plek. 'k Had 'm best mis kanne houwe, as 'k mor bij de les was gebleve. Nou ja, opkrabbele mor, effe kijke wie m'n smak aamel gezien hebbe, klere afkloppe en mor weer vedder.

In de kroeg is 't hêel gezellig. De mense achter de bar kanne de balle gehak en de dranksies met de grôôtste moeite mor net aanslepe. Een aallemachtig mooi festijn. De 'Meuletocht' wor ok nie ellek jaer verreeje. Hêele verhaole, 't êene noch staareker as 't aandere, doen de ronde. As ie 't zô hoort, vraeg ie je aaige wel af of 't aailijk wel zô leuk (gezond) is, om ie aan 't spektaokel te waoge.

Die gedachte zijn rap verdwene as 'k weer op de ijzers staot. Bij de Vuilendam effe klune en voort gaot 't weer. 't IJs vaal best mee, de val van 'n hortie geleeje ben 'k al host vergete. Vedder mor in de meute. 't Waoterschap op, richting Kinderdijk. De meules staon d'r weer prachtig bij. Effe stempele, wà bijpraote met 'n paor ouwe bekendes en dan richting 'Nel in de Krom'. In dut stuk zitte toch wel wat meer scheure in 't ijs en 'k mot eerlijk bekenne dà 'k best nog 'n paor schuivers maakt, mor wie doet dat nou niet? 't Is stampvol bij 't kefé in Oud-Alblas. 'k Hè moeite om aan 'n kom lekkere artesnart te komme, mor die smaakt dan ok wel dubbeld lekker!

't Is ondertusse drie uur. Tijd voor de leste etappe. 't Dêel dà nou kompt, is wat mijn aangaot aagelijk 't mooiste stuk. Langs de achteruitjies van de boerderije met daerachter de weg met de langzaam vôôbij rijende oto's. Aareg gezellig aamel. 't Is hier ok veul drukker. Meer de beweunde wereld. Voor 'k 'r aareg in heb, is daer d'n aaindstreep. Effe m'n stempelkaort voor de leste keer voor d'n dag haole. Waer is dà ding nou toch??? Baodend in 't zwêet wor 'k wakker. Wat 'n ontgoocheling! 'k Heb effe 't zellefde gevoel as aal die teleurgestelde 'Ellesteejetochtrijers'!

Besjaon