

Tevreejehaaid en geluk in zwaere omstandigheeje

't Jaer twêêduzendtwaolef is alweer een paor maonde op scheut; 2011 is omgevloge. As dà vroeger deur ouwe mense wier gezeed, mos ik daer hartelijk om lache. Nou 'k zellef een jaertie ouwer word, ervaer ik dat ok zô. 't Lijkt wel of de tijd twêê keer zô hard gaot as vroeger. Rede te meer om aalle daege te leve asof 't je lesten dag is en te geniete van aal 't moois dat op ie pad komt. Dà vaalt alleevel nò nie mee.

Veraal as 't in d'n haarest een pôôsie achter mekaor somber en guur weer is, wi 'k wel is een klaain bietjie gaon sombere. Vandaag d'n dag noeme ze dat al gauw een depressie, mor daer doe 'k nie aan mee. Dà neem nie weg dat as iemand depressief is, dat een hêel aarege, naore ziekte is. Ik heb op zukke ôôgenblikke de naaiging om aan vroeger tije te denke en zô perbeer ik dan positieve ervaeringe naer bovene te haole. Op êên mement kwamme m'n gedachtes toch op de veule klaogende mense terecht en mos ik denke aan de blije, gelukkige en tevreeje mense die ik tijdes m'n raaize in hêele aarege aareme lande heb ontmoet.

Ok doch 'k aan de mense die worde beschreve in 't boeksie van K. Norel genaomd: 'Mannen van Sliedrecht'. De mense van toen hebbe wat aaremoej geleeje. De baggeraers, hoepmaokers en grondwaarekers wazze aareg aarem, mor dà was evezô voor de klaaine ambachsloi. As ie aan 't Slierechse dijksie gebore wier, was ie voorbestemd om in aaremoej te leve. Daer was gêên ontkomme aan. Gêên wonder dà ze zeeje: "As ie voor een dubbeltjie gebore ben, wor ie nooit een kwartie." Prachtig is 't om dan te leze dat iemand met intelligentie, wilskracht, deurzettingsvermoge en overtuigingskracht in staot is om z'n aage daeraan te ontworstele en zellefs een hêele bedrijfstak kan opstôôte in de vaert der volkere.

't Zaokelijk succes wi 'k effe laete ruste. 'k Wil 't meer hebbe over geluk en tevreejehaaid. Ondanks de aaremoej wazze de mense op hullies manier toch tevreeje en gelukkig, daerbij gesteund deur heullieze rotsvaste vertrouwe in wat d'n domenee preekte. D'r wazze ok gierige uitbuiters die met d'n bijbel in de hand de mense uitknepe, mor gelukkig ok veule aanderes. As ie dat afzet tege 't geklaog in deuze tijd zou ie je bekant gaon schaome. Netuurlijk zijn d'r echt aareme mense. Die motte gehollepe worde, mor 't overgrôôte dêel mò z'n aage schaome. Die hebbe gêên rede tot klaoge, zeker niet as ie dat afzet tege die paor meljard mense in de wêreld die ver ónder de aaremoejegrens motte zien te overleve!

Piet van Grietjies