

Jaertalle en aandere bezondere getalle

D'r zijn van die jaertalle die iederêen wel weet. 1600 – Slag bij Nieuwpoort, en 1492 d'n ontdekking van Amerikao is t'r ok zô êëntjie. Een week of wat geleeje las 'k hierover een stuk i m'n krant. Twêê Amerikaonse archeologe deejen 'n ontdekking die de geschiedenis zou kanne gaon veraandere. Columbus vertrok in augustus 1492 uit 't haovestadje Palos de la Frontera en was t'r van overtuigd dat ie, deur naer 't weste te vaere, terecht zou komme in d'n ôst. Of dat nou Chinao, Japan, Indiao of Indië zou weze ... gêen flauw benul, want zô goed wazze de kaorte van 't Verre Ooste toen nò nie. Dat 'r zellefs een hêel continent tusse Europao en Aozië zou kanne legge, kwam hêelemael nie in de gedachtes op. Nae twêê maonde vaere, kregze ze 'land in zicht' en landde op êen van de Behaomao's. Daer maokte ze kennis met de plaatselijke bevolleking en over die mense gaot de nieuwe ontdekking van de Amerikaone.

Aaltijd is aangenome dat de Indiaone die Columbus ontmoette, afstammeling wazze van beweuners van Aozië. Die zouwe in d'n IJstijd (dat was weer 'n pôôsie êeder in de tijd) viao de dichtgevrore oceaon tusse Rusland en Alaskao zijn overgestoke en zôê uit 't noorde aalsmor vedder opgeschove zijn naer Amerikao en zellefs naer de aailande voor de kust. Dà klink aamel gelôdfwaerdig. Mor nou hebbe de archeologe ondekt dat ouwe vuurstêene gerêedschoppe die in Amerikao zijn gevonge, veul overêenkomst vertôone mè gerêedschap dà gevonge is in Frankrijk, Spanje en Portugal. Zukke dinger zijn nie gevonge in Aozië waer de voorouwers van Columbus' Indiaone geacht worde vandaen te komme.

Hoe die ouwe Europeaone in Amerikao verzaaild raakte, is 'n al eve fantastisch verhaol. Ok die zijn, temenste dà denke die Amerikaonse archeologe, in d'n IJstijd in Amerikao beland. Mor wêl zô 'n 3000 jaer êeder as de Aziaote. De zêê voor 't weungebied aan onze kant van d'n oceaon (aan de kust bij de Golf van Biskaje) was in d'n IJstijd ongeveer de helleft van 't jaer bevrore en om aan voedsel te komme, gongze de jaogers aalsmor vedder 't ijs op. Sommige stukke van d'n Atlantische Oceaon (richting Ierland) lagge zôêwaer drôog. De bôøjemvorsers zegge nie dat 't een makkelijke tocht was. 't IJslandschap was hêel aareg grillig mè grôôte ijsbaarege. Maor nè zôêas 't nou de Eskimo's lukt om te overleve, mot 't voor deuze oermense ok mogelijk zijn gewist.

Lijkt Columbus dus aailijk gewoon ok z'n aage voorouwers naegeraaisd te zijn. Een bezonder verhaol. Wat 't met de Slierechse geschiedenis te maoke het? Niks! Mor 't vollegende verhaol in deuze reeks is nommer 1000 en dà 's ok 'n knap bezonder getal!

Gert