

Kippe houwe is veul en veul leukerder as dà je denkt!

Sund een jaer of vijf hebbe we 'n kippetômpie, bestaonde uit êenen haon en drie hennechies; gêên gewone kippe, maor krielkippies, dus dà betekent ok krielaachies. 'k Hè toen 'n hok voor hullie gemaakt, bestaonde uit een ren en een nachthok.

Om te wenne aan d'n omgeving mosse ze een paor weke achter 't deurtie blijve, maor op een keer mogge ze d'r uit en vrij rond lôôpe in onze tuin. D'n êêste keer doch ik wel of ze wisse dà ze tege d'n aevend naer d'r hok mosse om te slaepe, mor zô gek zijn ze nie, want tege d'n zonsondergang gonge ze uit 'r aaige naer de stok in 't nachthok.

Ze benne ok aareg sosjaol, want ze blijve alleevel bij mekaor, ok as ze in d'n tuin rondlôôpe. As ze daer dan lôôpe wil 't wel is zô weze dat 'n duif de ren invliegt om van 't kippevoer te ete. Je ziet dan dat die kippe echt mè mekaor overlegge wat die vreemde gast in heullies hok doet. Behaaleve kippevoer krijge ze vâ mijn 's oches ok wel-is gekookte drôôge rijst. Nou, da vinge ze zôô lekker, dà ze dan mè mekaor praote in de vurrem van "Toktoktok-toktoktok!"

Op 't ôôgenblik het onzen haon een manke pôôt en m'n vrommes stelde al voor om die pôôt te spalleke; ik zêê daerop dat 't nog gekkerder kan en die pôôt in 't gips zette. Voorlôôpig gaot ie hinkende deur 't leve en op de henne. Nou wil 't geval dà me ok twêê katte hebbe, die netuurlijk gek zijn op aalles wâ vliegt, maor die hebbe me nou zôô gedresseerd, dà ze wete dà ze van de kippe af motte blijve. Somtije komt 'r ok wel-is een vreemde kat langs en as tie die kippe zie lôôpe, nou dan zijn de raope gaor, want die kat gaot 'r achter an en dan vliege die kippe overaal heene.

Drie weke geleeje maakte we wat mee! Naedat 'r een vreemde kat in d'n tuin was gewist, zatte d'r saeves drie henne op de stok, maor gêên haon. Waer zou die nou weer weze? Twêê daege laeter stao mijn vrommes in de voordeur, fietst 'r een aander vrommes verbij en die roept: "Daer lôôpt een haon op d'n dijk!" En werachies, dat was onzen haon! Intusse was ok Noa, ons buurmaaisie, naer buitene gekomme en die zag dien haon 't gat naest Veugele inlôôpe. Toe mijn vrommes met 't vangnet an kwam lôôpe, ging Noa d'n haon d'r mee vange en omdat 't gras drie kontjies hôôg sting, had dien haon daer gêên goed overzicht en hà ze hum gelukkig hêêl gaauw in 't net zitte!

Wout van Rees



Het 'Gat van Vogel' in vroeger tijden ...

De haan van Wout liep rond te darren in het 'Gat van Vogel'. Die omgeving zag er vroeger wel heel anders uit. Om te beginnen, B-211, rijwielhandel Van Dam. Oorspronkelijk twee woningen, samengevoegd tot fietsenzaak. Daarnaast het hoge pand, B-209, waar manufacturier Wim Klein zijn kledingzaak had. In vroeger jaren woonden hier artsen, Prins de Baat en Van Mastrigt. Vervolgens de groentezaak van De Gruijter, B-201. In het pand van Vogel, B-215, was tot 1964 fotozaak Van der Kloet gevestigd. Vervolgens Leen Verschoor, stoffeerder en herenmode. Nu, zoals we zien, de zaak van Vogel.