

Kippe houwe is veul en veul leukerder as dà je denkt! (2)

Onderlest sting onzen haon in z'n uppie bij ons schuurtie. Ik doch dat ie nie meer wis waer dà z'n hok was en heb ik hum naer z'n hok gedreve, maor ik zag 'm ok denke: "Waer zijn die maaider?" Ik keek effe gaauw in 't nachthok en daer zag ik wat zitte, dus ik doch al dat dien haon an 't dementere was. Gao 'k 'n hortie laeter naer de sportschool achter Vogel Wone, ziet ik op d'n dijk een hen lôôpe die van mijn was.

Komt 'r een maaisie an fietse en ik zeg: "Stop is eefies en houdt die kip is in de gaote, dan gao 'k een vangnet haole." Achteraf doch ik wel dat dien haon blijkbaor in de gaote hà gekrege dat ie d'r êëntjie miste. Nou vaalt 't nie mee om een kip te vange, zeker as tie nog ken vliege. Die kip vloog overaal heene in 't gat naest Veugel, behalve de goeje kant op. Tot ie d'n dijk over vloog, maor toe konne we d'r nie meer vinge. Wat denk ie? D'n aandere ochend lôôpt dien hen bij ons in de tuin en hè 'k heur de ren ingedreve en metêên de vliegvere d'r uit getrokke! De schrik wier nog grôôterder toe 'k in 't nachthok d'n haon zag zitte mè mor êenen hen. D'r was dus nóg 'n hen kwijt, waer zou die weze?

D'n aandere dag zie 'k een kip lôôpe en dat was nummertie drie. Ze hè zeker gedocht: "M'n baos sport daer iederen dag, ik gaot daer ok is kijke'. Gelukkig liepe daer twêê jonges die 'k as oppas hè gevroge, dan zou ik dat vangnet ophaole. D'r wazze nog vier jonges bij gekomme. De kip zat onderdehand bij 't gebouw van Wilhelmus. Toe die kip mijn aan zag komme met dat net, vloog tie op en landde in 't speeltuintje in de Krommestoep. Wij daer naertoe, maor effe laeter vloog tie over de slôôt naer 't parkeerteraain achter de sportschool.

Daer staon aamel braemestruike mè van die prikkels. Ik i m'n sportklere die struike in, dus aallemael diepe krasse i m'n bêêne en die kip d'r wéér vandeur. Hij vloog een klaain bossie in. Ik met die zes jonges dà bossie omsingeld, zôôdat ie gêên kant meer op kon en toe kon 'k ze aaindelijk pakke. Dà truucsie hè 'k jaere geleeje in dienst geleerd. Ze zal wel dôôdop gewist weze van aal dat achternae zitte. Gelijk de vliegvere d'r uitgetrokke en de kip truggebracht naer 't kippehok. D'n haon en die twêê henne blij, en ik? Ik kwam een uur te laet op de sportschool!

Wout van Rees



Sportschool achter het gebouw van Bouwvereniging 'De Waert'

Hoewel de kippen al voor veel wat gesport gezorgd hadden, meldde Wout zich uiteindelijk bij zijn sportschool. Deze is ondergebracht in een loods van de vroegere eigenaar, bouwvereniging 'De Waert'. Het gebouw, aan de dijk naast 'Vogel Wonen', diende jarenlang als kantoor/pakhuis van Van der Giessen. Deze groothandel voorzag vele Sliedrechtse winkeliers van de nodige producten. De komst van de supermarkten betekende het einde van de kleine winkels en de grossierderij. Bouwvereniging 'De Waert' was de volgende bewoner. Een latere fusie met 'Banienoe' in 2003 tot 'Tablis' maakte het gebouw als zodanig overbodig.

