

Onthaosting

“Vroeger gong aalles eve kallem en bedaord.” Een gevleugeld zinnechie uit een ver verleeje. Daer mò je vendaeg is om komme. Wat leve me in een raozende wèrld. Dà zellefs ouweres daeraan meedoen, dat wil ik in dut verhaoltjie is aan de kaok stelle. Nou zà je meschie zegge dat aalles in dut tijdpaarek vlugger gaot en dat de techniek dat aamel veroorzaokt het. Dà zel zô wel weze. Maor dat is ‘t nie allêên, iederêên het tegewoording haost. ‘t Begin al bij de kaainders die vroeger lôôpende naer school gonge, mor daer hoef ie nou nie meer mee aan te komme. Aallemael gaon ze op de fiets en de grôôteres op de scooter. Daer doen de ouweres netuurlijk nie aan mee, zou ie zegge. Hêêlemael fout gedocht! Je mot is hore hoe ze kanne moppere as de lift nie gaauw genogt komt, dan is Laaije behoorlijk in last en mot ‘r aagelijk ôôgenblikkelijk een lift bij komme. Wat ok aareg in ‘t ôôg vaalt, is as t’r een rijchie voor de kassao bij de Aldi staot. Dan hoor ie al gaauw: “Waerom doen ze tò nie meer kassaos ope?” Zellefs azze ze aan ‘t recreëre zijn, hebbe ze nog haost. Een klaain vôôbeeldjie: De elektrische fietse van tegewoording zijn bedoeld om ‘t ouweres makkelijker te maoke. Om te fietse zonder aals teveul last van tegewind of een hôôgteverschillechie. Wat zie je beure? Dikkels maoke ze d’r een racefiets van en dan trappe ze d’r aaige nog ‘t aoepzuur. Vraeg ie waerom dan krijg ie een antwoord van: “ ‘t Gao zô makkelijk, hee?” ‘t Zellefde gao netuurlijk ok op voor d’n oto, die ze ‘t liefst klem voor de deur hebbe staon. Voor ‘t minste en geringste stappe ze in en klaoge dan stêên en bêên dat ‘t met de perkeergelegenighaaid ok maor droevig gesteld is in ons durrep. Hebbe ze een afspraak bij d’n dokter en ‘t spreekuur lôôp een klaain bietjie uit dan zitte ze ok al gaauw op d’r lozie te kijke met een gezicht of datte ze de lesten traain nog motte haole. ‘t Jôôke zit ons bepaold in ‘t bloed. Dat haostig en spoed zelde goed is, dà benne me al lang vergete. Wà zou ‘t toch aallemael stukke aerdiger worde azze me is een kriemeltjie meer tijd namme om wat meer te geniete van de voorrechte die d’n ouwen dag ok meebrenge, dat ‘t aamel nie meer gaauw gaauw hoef. De meraol van dut stuksie wil weze: Mense, doe is wat meer aan ‘onthaoste’. Goed voor ie lijf en je lêêje en lach is wat meer, d’r is volop rede voor!

Jan van der Vlies



De eerste ALDI winkel in Sliedrecht...

Doet Jan de boodschappen bij de ALDI? Lekker dichtbij in de Rijnstraat! Vroeger zal hij wellicht klant geweest zijn bij 'De Kleine Winst', een winkeltje nabij scheepswerf Baars. Ja Jan, tijden veranderen! Veel mensen weten misschien niet meer dat de Albrecht Discount in de jaren '70 ook al in Sliedrecht te vinden was. Op de hoek Deltalaan/Maaslaan stond een houten gebouw dat later weer uit het dorpsbeeld verdween. Pas tientallen jaren later maakte de ALDI een rentree in Sliedrecht.