

D'n Trôônsbestijging

Op daartig april is 't dan zô veer dat onze prins Willem-Alexander 't karrewaai van z'n moeder over gao neme. Hierbove staot: 'Trôônsbestijging'. Dà beteken naer mijn smaak: klimme. Omhông gaon kost ommers inspanning en ik twijfelt 'r gêên ôôgenblik aan dat ie ok geleverd mò worre. Van buitene lijkt 't aallemael aareg aerdig om een gekrôônd hêd te weze, maor volleges mijn is 't aamel gêên goud wat 'r blinkt. We zijn genaaid om naer aal die leuke raaisies en ontvangste te kijke en hoe meraokels veul ze zien van de wêreld. Overaal worde ze met de nôôdige strijkaozies ontvange en zô ôôgziens gaot dâ bekant aallemael vantzellef, maor d'r zitte nogaal wat lêelijke adderties onder die rôôje lôopers. Gaot 'r maor is aanstaon om aaltijd ieder woord wâ je zegt op een goudschaoltjie te motte wege. Netuurlijk hê je ok aaltijd een brêêje en straolende lach op ie gezicht en dêel ie reyaol hande uit. Maor om bij iedere gelegenighaid een stel fotograeve en krantejonges tege te motte komme, lijkt me nou minder aerdig. Je ken d'r op rekene dat as ie stroppie een bietjie scheef zit dat 't d'n aanderen dag mè foto en aal in de krant staot. Vantzellef ken hij aal deuze bezwaere al hêel lang, want hij het 't teslotte al jaere af kanne kijke van z'n moeder die drieëndaartig jaer met dut bijltjie hê gehakt. Wat het koningin Beatrix 't toch aaltijd schijnbaor moeitelôôs gedaen, hee? 't Was in mijn optiek een echte maojestaait. 't Zal wel eefies wenne weze, gêên koninginnedag meer maor koningsdag. Maor êen ding het de nieuwe koning mee en dat is z'n Maxima. Daer kan die mee voor de borde komme. Wat een uitstraoling, hee? 't Is voor heur schijnbaor een fluitjie van een cent. As ik aalles zô is bekijkt, en op de tillevisie zag, gaot 't best goed komme met 't Koningspaor en zalle ze 't saome best rooie. Ik kijk mè belangstelling uit naer d'n dag van d'n inhuldiging en 'k hoop dat 't een dag wordt met een gouwe randjie. We magge best dankbaor weze dâ me een koningshuis hebbe, en ik wens onze nieuwe koning en koningin dan ok aalle goeds toe voor de kommende jaere. Voor onze gaonde koningin hoop ik dâ ze nog een hêd jaere van d'r welverdiende rust mag geniete op heur Draokestaain!

Jan van der Vlies



Spelletjes in de Merwestraat ...

Koninginnedag. Spelletjes op het schoolplein. Was ophangen, spijkerslaan, zaklopen, levend ganzenbord, vlaggetjes steken in een stoof. En later met de school achter de muziek aan. Samen het Wilhelmus zingen. Spelletjes bij de haven, rommelmarkt. Dit alles gaat gewoon door nu er een koning is. Alleen op een andere datum. Koningsdag!