

## 't Komp voor d'n bakker ...

Verschene zaeterdag hê'k op de website van d'n Historische Verêêniging 'n hôop foto's van Slierechse waareme en kouwe bakkers geplaetst. Gelukkig hà'k daer goeje hullep bij deur een verhaol dat ome Jan Meijwaerd in 1995 geschreve had voor 't clubblad. Hij kwam tot 'n tetaol van 26 waareme en ééne kouwen bakker die 't brôôd uit 'n febriek liet komme. Ome Jan is aareg betrouwbaor in z'n opsomming. Hij bediende in z'n jonge jaere ommers de klante langs d'n dijk mè brôôd vanuit z'n bakfiets. "Een Insider!" zou ie vendaeg d'n dag zegge. Nou zijn de mêêste bakkers d'r wel mee opgehewe. De brôôdverkôop in de supermarte het ze host aallemael d'n das omgedaen. Allêên de bakkers Van der Wiel en Vlot zijn nog over uit 't rijchie van ome Jan. Mor die zijn wel verhuisd naer 'n mederrene winkel.

Brôôd is 'n stokoud preduct. Niemand weet wie 't uitgevonge het. 't Zel wel in d'n oertijd begonne zijn. De mense atte toen raauwe graone, tò ze ondekke dà je met de korrels ok nog wat aandere kon doen. De graonkorreltjies wiere fijn gestampt en met 'n bietjie waoter d'r bij kregge ze 'n meelpappie. Laeter kwam d'r iemand op 't idee om de pap te bakke. 't Rizzeltaot was 'n koek zô grôôt as 'n pannekoek. Je mos 'm wel waarem opete, want as tie koud wier, was tie knoerhard.

't Rijze van 't dêêg wier uitgevonge deur 'n Egyptische slaof. Hij had de pap van d'n vorige dag laete staon. De vollegenden dag was de pap opgezwolle. Hij liet niks maareke en dee de pap gewoon bij 't nieuwe beslag. De brôôje wazze 'n stuk lekkerder en smaakte veul luchtiger. Dien ouwe pap kenne me onder de naam zuurdêêsem. Pas in de 19<sup>e</sup> êêuw kwam d'r gist uit de febriek.

Uit Egypte kom ok d'n bakkersove. In de Middêlêêuwe kwamme d'r pas echte bakkerije. Voor die tijd bakte iederêên zellef brôôd. Sommige boerderije hadde zôôwaer een bakhuisie. Tot aan de 19<sup>e</sup> êêuw was 't nermaol om je aaige dêêg naer d'n bakker te brenge. Die bakte d'r dan brôôd van. " 't Komp voor d'n bakker!" kregge ze dan dikkels te hore.

D'n bakker kom al jaere nie meer langs de deur bij de klante. Gelukkig benne d'r nog genog fotochies met 'n bakker. Met d'n hondekar, 'n mand onder d'n aarem, 'n handkar, of met d'n bakfiets sjouwden die 't hêêle durrep af. Van 't Kaoichie tot de Rosmeule! Vaste bakkerswijke bestinge niet. Zô hadde wij, beweuners bij de Waotertoren, brôôd van d'n Hansum uit de Kaarekbuurt. 't Zel wel meegeteld hebbe dà me in 'n huurhuisie van die zellefden brôôdbakker weunde!

Besjaon



Als je vanuit Giessendam kwam, was Veldhuizen de eerste bakkerswinkel. Opvallend was het tegeltableau op de voorgevel. Na de sloop van het pand is het bewaard gebleven en nu te vinden in de boerderij van Veldhuizens kleinzoon. Wil je meer weten over de Sliedrechtse bakkers? Bezoek eens de website [www.historie-sliedrecht.nl](http://www.historie-sliedrecht.nl)