

Vaere met de ouwchies van 't baggerdurrep

Op uitnôôdiging van 't comité 4 en 5 maai gonge me maondag 6 maai met de ouwchies een middagchie vaere. Toe wij bij de staaiger aankwamme doche me êên van de êêstes te weze, maor 't was al een hêele drukte. De Zillevermêeuw lag 'r al en 't inschepe kon beginne. 't Duurde wel eefies voor aal die mense mét en zonder relaotor aan boord wazze en iederêên z'n pleksie hà gevonge.

Gezellig

't Is aaltijd aareg gezellig aan boord en 't lijkt iedere keer net een reünie. We hen deuze keer hêel veul geluk met 't weer, want 't is een straolenden dag. Percies om êên uur vertrekke me. Ok voor ete en drinke is gezurregd, iederêên krijg twêê keer een baksie mè wat 'r bij. As ie meer wil hebbe kà je van aalles kôôpe. We vaere deuze keer naer Heusde, een oud vestingstadjie in 't Braobanse land. Êêmel op de revier pesere me al gaauw de waotertoren, leuk om die is vanaf de waoterkant te zien. Aan d'n overkant zie me de leegstaonde boerderije van o.a. Kaodijke. Om draaigend hôôg waoter wat meer ruimte te geve, hen ze daer d'n dijk deurgestoke.

Verkeerde sluis

Ter hôôgte van scheepswaaref De Merwede zie me inêêns in de polder twêê hêele hôôge maste staon. Dà motte windmeules worde van wel 200 meter hôôg! Dà mense daer tege protestere kan 'k goed begrijpe, wat een horizonvervuiling! Al gaauw pesere me Waarekendam en Slêeuwijk en aan d'n aandere kant Gurrekom en komme me op d'n afgedamde Maos en zien me 't impesante slot Loevestein. Wat een machtig bouwwaarek, hee? Azze me bij de sluis komme, blijkt dà me een uur motte wachte voordat 'r geschut kan worde. Op de trugvaert zou dat weer zô weze. Die tijd hadde me nie en dat hiew in dà me Heusde nie hebbe gezien. Dat was wel jammer!

D'n trugvaert

We vaere nog een endjie de Waol op en kere dan om d'n trugvaert aan te vange. 't Weer blijf prachtig en de stemming is goed en iederêên vermaak z'n aage prima. Op 't bovedek van de bôt wordt 't aalsmor drukker en we geniete meraokels. We pesere Gurrekom mè z'n scheve, grôôte Kaarektoren en buite de Waoterpoort is 't een hêelen drukte op 't strandjie. We zien de waotertoren van Bove-Haareveld en eefies vedderop vaere me verbij 't Peulesluisie. Dan zie me de Kaoi à weer opdoeme met de wurref van Sliekere en Vossies. 't Is 't maor

een endjie meer of we zijn al weer in de Slierechse haove. 't Was een prachtige middag en we bedanke 't comité hartelijk voor de goeje verzurreging!

Aoichie Sprong.



De watertoren is ontworpen door architect Jan Schotel. In 1886 werd de waterleiding aangelegd en de toren op de Zaaï gebouwd. Eerder gebruikte men sloot- en rivierwater. Aan de waterleidingbuizen in de dijk werden toentertijd brandkranen aangesloten. De watertoren heeft een hoogte van 28,5 meter en één waterreservoir van 250 m³.