

Kouwe kaaremis

Hoe lang Slierecht al een kaaremis het? 'k Zou 't êêlijk gezeed nie wete. Toe 'k op de mulo zat, dat was begin jaere 60 van de vorigen êêuw, was tie d'r al wel. Spannend mèn je êêste maaisie in 't spôôkhuis en dan mor hope dà ze nog bangerder was as jij. En laeter mèn je kindere êêst – toe ze nog hêêl klaain wazze – in d'n draaimeule en een paor jaer laeter in de botsotoochies. En zô lang 'k me herinnert, is de kaaremis op 't Winklerplaaïn.

Een paor jaer geleeje is de plek voor de kaaremis in discussie gekomme. Een aantal winkeliers maakte duidelik dà ze de baole hadde van de kaaremis voor de deur. Troep op straet en de klante konne heulliezen oto een paor daege nie meer voor de deur kwijt. Toe d'r ok nog is vechtpertijchies kwamme was de maet vol. De gemêênteraed gong z'n aaige d'r mee bemoeie. D'r mos gezocht worde naer een aandere plek. Liefst zô wijd mogelijk weg, want veel inweuners hebbe niks met de kaaremis of mèn wat dan ok mor op een fêêsie lijktent.

D'n êêste keer dat de kaaremis verhuisde was, mêên ik, as proef, of 't ken zô gewist weze dat 'r toe net iets aandere op 't Winklerplaaïn was (opnieuw bestraete of zôô). Dat weet 'k nie zô goed meer. De kaaremis wier toe weggedouwd op een achteraf leggend perkeerterraain bij 't zwembad. De kaaremisense wazze d'r dien êêste keer nie ontevreeje over. D'r kwamme genogt mense en van winkeliers op 't plaaïn – zôô blij wazze ze – kò je vrijkaorties krijge. Redene zat om de kaaremis zô'n bietjie voor aaltijd naer buite ons durrep te verbanne.

Mor dut jaer gaot 't mis! D'r kom gêên kaaremis in Slierecht! Dà komt, lees 'k in de krant, deurdatt 'r toch aalsmor minder mense naar de kaaremis komme en daerom is de Slierechse kaaremis voor de expletante nie meer zô interessant. D'r wazze d'r nog maor vier die met heullieze spulle wouwe komme. En vier dinger, dà 's gêên kaaremis meer.

Een ambtenaer van de gemêênte wijt 't aan twêê oorzaoke. Tuurlijk, 't gao minder goed in ons land en je kan een euro teslotte mor êêne keer uitgeve. Maor aagelijk – zeg dan d'n organisaoter van de kaaremis – is t'r mor êêne oplossing die de Slierechse kaaremis weer nieuw leve in ken blaeze: trug naer een plek in 't centrum! Dat houwe – zeg die man in de krant – bepaolde krachte tege en tòdat die mee gaon waareke zitte de kaaremisgaste brôôdelôôs te wachte. Volleges mijn hiet dut van een kouwe kaaremis thuiskomme: tege de verwachtinge in gaot 't verkeerd, slecht en aan 't end nie deur!

Gert



Kinderfeest met draaimolen in de Merwestraat

Rond 1600 is er al sprake van een kermis te Sliedrecht. In het midden van de

19^e eeuw vindt deze verspreid over de gehele dorpsdijk plaats. In 1919 verbiedt het gemeentebestuur de kermis. Sliedrecht krijgt de kermis, dankzij Crescendo, in 1956 terug. Locaties: Burgemeester Winklerplein en Lockhorst. En nu? Afwachten maar!